



NAAM: \_\_\_\_\_  
ADRES: \_\_\_\_\_  
TELEFOON \_\_\_\_\_  
EMAIL: \_\_\_\_\_

- JA, ik vast mee elke dinsdagmiddag
- JA, ik zit in een gebedsduo (of –trio of –groepje);  
onze vaste dag en uur is:.....
- JA, ik geef mij op voor het GEBEDSLEGER VLAANDEREN  
(d.w.z. ik zal trouw één uur per week gericht voor Vlaanderen  
bidden, én voor specifieke noden via e-mail);
- JA, ik wil graag het “gebedsdossier” ontvangen (3,5 EUR ).

verantwoordelijke uitgever:  
Demael I. A. Deltienstraat 38,  
1030 Brussel



# Gebedsnieuwsbrief Vlaanderen

België-Belgique  
P.B.  
3300 Tienen 1  
BC 1069

Christus voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus



## In dit nummer ondermeer:

Het kleine leger van Gideon.

Geestelijke “lichtvervuiling”.

Info over het Strategisch  
gebedsplan Vlaanderen.

## COLOFON

“**Gebedsnieuwsbrief Vlaanderen**” is een uitgave van “Gebedsnetwerk Vlaanderen”, een netwerk van mensen die gebed voor Vlaanderen op hun hart hebben.

**Onze visie:**

“Christus voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus”

**Redactie:**

Roeline Hessels,  
Ignace en Miet Demaerel

**Layout & Webmaster**

Guido Joris

**Adres:**

Stationstraat 21, 1840 Londerzeel

**e-mail:**

gebedsnetwerk.vlaanderen@scarlet.be.

**website:**

www.gebedsnetwerkvlaanderen.org

---

Verschijnt viermaal per jaar.  
Abonnement: 5 EUR

**Rekeningnummer:**

979-9722583-84



## TER HERHALING OF VERFRISSING

\* Heb je nog geen abonnement op VlaAnders? Ook in dit blad staan elke keer enkele bladzijden van ons Gebedsnetwerk. Geef je op bij Johan Rober, Eeuwfeestlaan 5, 2500 Lier (03/4882956).

\* Onze website is nog altijd: [www.gebedsnetwerkvlaanderen.org](http://www.gebedsnetwerkvlaanderen.org).

\* De website [www.pray4belgium.be](http://www.pray4belgium.be) is bedoeld als een centraal punt van gebed en voorbede voor gans België, en is drietelig. Als je dus voorbidders kent in het buitenland die voor ons land willen bidden, geef ze deze website door!

\* We zoeken nog steeds mensen voor ons “Gebedsleger”: voorbidders die zich bereid en beschikbaar verklaren voor “gebedsopdrachten”. De “Gebedsnota’s” worden enkel via e-mail verstuurd. Meld je liefst aan op website: [www.gebedsnetwerkvlaanderen.org](http://www.gebedsnetwerkvlaanderen.org).

\* Het dossier “Gebed voor Vlaanderen” (47 A4-blz) is te koop aan 2,5 Euro, ofwel 3,5 Euro verzending inbegrepen. Per e-mail kan je het gratis krijgen (vragen bij: [gebedsnetwerk.vlaanderen@scarlet.be](mailto:gebedsnetwerk.vlaanderen@scarlet.be)). We werken aan een derde, herwerkte versie.

\* Het Strategisch Gebedsplan Vlaanderen is gratis te verkrijgen voor alle gemeenteliders, ook gratis voor iedereen per e-mail, en kan per post verkregen worden voor 3,5 Euro.

\* Nog altijd moedigen we bidders aan om een gebedsduo of –trio te vormen. Het verdubbelt of verdriedubbelt je gebedsplezier en gebedskracht.

\* We vragen alle gebedsnetwerkers om (indien de omstandigheden het toelaten) dinsdagmiddag te vasten en één uur te bidden.

\* Alle info: Stationstraat 21, 1840 Londerzeel, 052/305091 (Roeline) of 02/2452512 (Ignace); [gebedsnetwerk.vlaanderen@scarlet.be](mailto:gebedsnetwerk.vlaanderen@scarlet.be)

Groeten en veel gebedsplezier toegewenst namens het team: Roeline, Ignace, Miet

---

*P.S. We houden van reacties, getuigenissen, feedback, tips, suggesties, wijze inzichten, woorden of beelden van de Heer... Stuur ze a.u.b. op!*

## GETUIGENISSEN GEVRAAGD!

Vaak komen christenen pas tot voorbede "onder druk" van bepaalde omstandigheden of door een of andere "les" van God. Graag zouden wij zulke verhalen horen! Schrijf uw getuigenis op hoe God u voorbede op het hart gelegd heeft, en stuur het ons op; dan kunnen we het volgende keer publiceren.

## ABONNEMENTSGELD 5 Euro

Aan al onze abonnees die de Gebedsnieuwsbrief per post krijgen: kunnen jullie eens nakijken wanneer jullie laatst betaald hebben en jullie abonnementsgeld nog storten indien nodig? We hebben in het verleden veel door de vingers gezien, maar gaan dit in de toekomst beter opvolgen! Wie in 2005 niet betaalt, zal in 2006 niets meer per post ontvangen. Per e-mail blijft natuurlijk gratis.

Dank bij voorbaat!

## GEBEDSNIEUWS PER E-MAIL

Omdat communicatie steeds meer via het internet verloopt, en dit uiteraard veel sneller en goedkoper is, zijn we begonnen een lijst aan te leggen van e-mailadressen van mensen die regelmatig wat nieuws of korte berichten willen ontvangen over het gebedswerk in dit land. Deze zullen vaker komen dan 4 x per jaar, en zo zult u sneller op de hoogte zijn van het laatste nieuws. Deze zijn bedoeld als aanvulling op de schriftelijke Gebedsnieuwsbrief. Staat uw naam nog niet op de lijst? Stuur uw e-mailadres naar: [gebedsnetwerk.vlaanderen@scarlet.be](mailto:gebedsnetwerk.vlaanderen@scarlet.be).

Hartelijk dank!

## ACTIVITEITENKALENDER

- **31 oktober: gebedsnacht** van 20.00u tot 02.00u (Prayer Center, tegenover Christian Center, Waterloosesteenweg 45, 1640 Sint-Genesius-Rode).
- **3-5 november: gebedskamp** in Doornik met Jürgen Klamm uit Duitsland (zie info hogerop)

## HET KLEINE LEGER VAN GIDEON

God heeft mij de laatste tijden herhaaldelijk bepaald bij het verhaal van **Gideon en de Midjanieten** (Richteren 6-8). Het is een verhaal dat in vele opzichten treffende gelijkenissen vertoont met de geestelijke toestand in ons land, en waaruit we vele lessen kunnen trekken!

Israël was in Gideons tijd in nood, in **diepe nood**, omdat "ze deden wat kwaad was in de ogen van God" (Richteren 6:1). Ook in België begint het overschrijden van Gods normen proporties aan te nemen als nooit tevoren: ons land glijdt af naar een mate van goddeloosheid die twintig jaar geleden nog ondenkbaar was. Dit zien we gebeuren in de politiek, media, kunst, wetenschap, jongerencultuur...; zelfs in bepaalde kerken worden openlijk uitspraken gedaan die je nekharen omhoog doen komen. Het aan de kant schuiven van God, het zelfs verdacht maken van geloof op zich... en de geestelijke armoede en leegte worden schrikbarend. En niemand lijkt nog te weten waarheen: de leiders leiden met bekwame spoed in een richting, waarvan niemand weet of het de juiste is.



**In een  
richting,  
waarvan  
niemand weet  
of het de  
juiste is...**

En God staat ook toe dat ons land overgegeven wordt "in de macht van **vijanden die over ons heersen**" (6:1-2): geen Midjanieten, maar machten van materialisme, humanisme, onreinheid, begeerten, occultisme, verblinding... Kijk maar naar de cijfers van verslavingen, depressies,

medicamentengebruik, seksuele experimenten, ontevredenheid, bezorgdheid, angsten, onveiligheid... Ook als christenen zuchten en kreunen we onder deze machten.

En wat is onze eerste reactie? Ons **verstoppen**, terugtrekken in schuilplaatsen en holen (6:2). Wij, Belgen, zijn geen vechters van nature: we vermijden liever confrontatie, laten gemakkelijk over ons heen lopen, worden niet snel kwaad. We trekken ons terug. Dit is een natuurlijke reactie, geen geestelijke reactie, en hierdoor laten we de vijand toe om ons geestelijk erfdeel en onze zegeningen vóór onze eigen ogen te roven.



De Midjanieten waren natuurlijk niet dom: ze kwamen telkens aanvallen als er gezaaid was (6:3-4). Is dit herkenbaar? Telkens als er gezaaid is, telkens als wij denken dat **de oogst** spoedig gaat komen, wordt het voor onze ogen **geroofd**, geplunderd, vernietigd. Hoe vaak hebben we niet geliefden voor onze ogen geroofd zien worden, en alles wat we hiertegen probeerden te doen, leek niets uit te halen? Pasbekeerden en langbekeerden die terug de wereld ingaan, veelbelovende jongeren die God de rug toekeren, christelijke huwelijken die uit elkaar vallen, gemeenten die splitsen... Een aanval van de vijand lijkt soms wel een vloedgolf die ons overspoelt, "talrijk als sprinkhanen, niet te tellen" (6:5), niets tegen te beginnen... Ons volk is geplunderd en beroofd en niemand zegt: "Geef terug!" (Jesaja 42:22). Het Hebreeuwse woord "Midjan" betekent "strijd, wedijver". Strijd en wedijver roven inderdaad ook vandaag de oogst in ons land en onze gemeenten.



We willen jullie ook blijvend gebed vragen voor de plannen die (door tijdgebrek, of omdat de tijd nog niet rijp is) nog altijd op tafel liggen, maar die we zeker hopen te realiseren:

- "Strategisch Gebedsplan Vlaanderen": deze map wordt rond deze tijd uitgedeeld aan alle gemeenteleiders in Vlaanderen; bid dat het een stevige nawerking mag hebben, en op alle niveaus gebed zal doen verveelvoudigen
- Verzoening tussen België en Congo i.v.m. het koloniale verleden; dit proces is al enkele jaren bezig en zal op 18-19 november 2005 afgerond worden in Berlijn
- De cursus rond vrijmetselarij in de krokusvakantie in Brussel
- Verzoeningsconferentie tussen Vlaanderen en Nederland
- Een gebedsactie (nacht of dag) samen met onze Waalse broeders en zusters
- Naar aanleiding van de Global Day of Prayer zijn er ideeën om een constante gebedswacht op te richten voor België: 365 dagen per jaar, 24 uren per dag, 7 dagen per week. Bid dat dit doorgang mag vinden!
- De Global Day of Prayer heeft zich tot doel gesteld om elk jaar deze actie te laten groeien en om deze in 2010 af te sluiten met een grootse, nationale gebedsdag in het Heizelstadion!



## GEESTELIJKE LICHTVERVUILING!

Afgelopen zomer waren wij met ons gezin op vakantie in Cornwall (Zuid-Engeland). 's Avonds gingen we met zijn allen een avondwandelingetje maken buiten de camping op de heuvel. We hadden in jaren niet meer zulke heldere sterrenhemels gezien en genoten volop van de miljoenen sterren die zichtbaar waren én van vele vallende sterren. Toen ik op zekere avond mij hierover verbaasde, vroeg ik mij af waarom dat bij ons thuis niet zo helder was. Natuurlijk wist ik het antwoord wel: er was bij ons (in Brussel!) veel teveel "lichtvervuiling": door alle straatlicht en kunstmatige verlichting was de nacht niet donker genoeg om de sterren te zien. Toen viel plots mijn frank en zag ik de geestelijke parallel. Waarom zien mensen tegenwoordig nog nauwelijks de échte Ster? Omdat er teveel geestelijke lichtvervuiling is: door het creëren van kunstmatige sterren wordt het zicht op de ware Ster versluierd. Onze maatschappij creëert inderdaad sterren aan de lopende band: BV's, sportmensen, acteurs, "de grootste Belg alle tijden", "voetbalgoden", opgepepte helden... Ze worden kunstmatig zo opgeblazen, omhooggekrikt, over het paard getild, buiten proportie geprezen en in de bloemen gezet... dat het langs onze oren uitkomt. Programma's als "Iedereen beroemd" of boeken als "Iedereen burgemeester" versterken nog die personencultus. Hebben mensen niet de behoefte om iets of iemand te aanbidden? En we moeten zeggen: sommige van die mensen hebben ongelooflijke dingen gepresteerd die absoluut onze bewondering verdienen. En het is niet verkeerd om mensen te eren. Maar wie kijkt nog naar dé Ster, Jezus? Welke hedendaagse held kan hieraan tippen? Je mag kampioen zijn in motorcross, tennissen of hamburgers eten..., maar wie kan Hem benaderen in het wereldkampioenschap van liefde, trouw, overgave, kracht, geloof, nederigheid...? God, laat de andere sterren wat doven, opdat wij weer de echte Ster kunnen zien en Hem al onze aanbidding geven.



Concurrentiegeest, verdeeldheid, ieder-voor-zijn-eigen-club... maken ons als een stad omringd door bressen: de vijand wandelt rustig binnen en buiten, ondervindt bijna geen weerstand en rooft onze geliefden zomaar weg.



Een vicieuze cirkel, waaruit geen redding mogelijk lijkt...

En Israël "verarmde zeer" (6:6): het is een vicieuze cirkel, waaruit geen redding mogelijk lijkt: hoe langer dit duurt, hoe zwakker we worden, hoe **minder weerstand** we lijken te hebben. Geestelijke leiders zijn overwerkt en oververmoeid, iedereen heeft het druk, de financiële middelen lijken eerder af te nemen dan toe te nemen, er is geen gemeentegroei van betekenis, gemeentestichting komt nauwelijks van de grond, gebedsdagen en gebedsnachten groeien niet... Hoe lang moet dit blijven duren voordat we écht "tot de Heer gaan roepen" (6:7)? Bij de Israëlieten duurde het 7 jaar, hoe lang moet het bij ons duren? Roepen we al tot God? Al luid genoeg? Is het nog een handjevol bidders in ons land? Of moeten we eerst nog armer worden? Tot we écht aan het eind van ons Latijn zijn?

Maar temidden van deze uitzichtloze, ontmoedigende situatie stuurde God een engel naar **één man, Gideon** (6:11). Een gewoon, onopvallend man: hij heeft geen bijzondere kwalificaties, geen opvallende talenten, geen groot geloof, geen speciale strijdersgeest, geen noemenswaardige eigenschappen. Dit is

echter geen probleem voor God! Hij kan om het even wie gebruiken, en overwinning geven door één mens.

Gideon was op dat moment tarwe aan het dorsen in een wijnpersbak, uit vrees voor de Midjanieten: ook hij verstopte zich zoals de anderen. De engel sprak hem aan met “**Gij, dappere held**” (6:12). Gideon stond verbaasd want hij voelde zich helemaal niet dapper of heldhaftig. Toch zei de engel dat niet om hem te vleien: hij zag diep van binnen in Gideon het potentieel van een held. Dit geldt in principe voor ons allemaal: vaak hebben wij (als Belgen zeker) een klein gedacht van onszelf; maar God ziet dieper en in ieder van ons zit het potentieel om een dappere strijder en leider te worden. Ook de twaalf apostelen hadden geen opmerkelijke kwaliteiten, en toch hebben zij, of beter gezegd: God doorheen hen, de wereld veranderd. God kan elk van ons, ook de eenvoudigste christen, gebruiken om een gans land te bevrijden. Gideon antwoordde de engel door alle onmogelijkheden op te sommen, zijn kwellende vragen, zijn ongeloof, ontmoediging. De engel ging hier niet op in door alle argumenten te ontkrachten en uitleg te geven, maar gaf onmiddellijk een opdracht: “Ga heen in deze uw kracht, en verlos Israël...!” (6:14). De vijand versla je niet door te klagen en te zeuren, maar door in actie te schieten in de kracht die we hebben: iemand moet **de eerste stap** zetten. Het heeft geen belang wie, als hij maar bereid is. Hij moet niet kijken naar wat hij niet heeft, maar naar wat hij wél heeft.

Gideon sputterde weeral tegen door te argumenteren dat hij geen “goede papieren” hiervoor had, geen goede afkomst, geen ervaring of autoriteit... Het leek hem totaal **onmogelijk**, een onbegonnen zaak. Maar de engel antwoordde: “Ik ben met u, daarom zult gij Midjan verslaan alsof het maar één man was” (6:16). In Gods ogen is een enorm leger maar een klein probleempje dat in een handomdraai wordt opgelost. Wat voor ons een onoverkomelijke berg lijkt, is voor God een detail.

Gideon had misschien weinig geloof of dapperheid, maar hij had wel **bereidheid** (en dat is voor God het belangrijkste). Om zeker te zijn vroeg hij een teken (6:17): voor zulke grote opdracht mag je inderdaad van God een duidelijke bevestiging vragen, om zeker te zijn dat je niet vooruitholt in eigen plannen. Gods leiding vanaf het begin is absoluut onmisbaar, want het was een bovennatuurlijke strijd. Gideon kreeg een duidelijk teken doordat de engel in het vuur verdween (6:21), en hij was dan ook bevestigd. In heel deze tekst zei God viermaal “Ik ben met u...” (12, 14, 16, 23): ook wij hoeven hieraan niet te twifelen dat God achter ons staat in onze strijd om dit land te bevrijden. God staat achter zijn kinderen en steunt ons in de rug.

Maar voordat Gideon klaar was voor de strijd, had God nog een opdracht om hem te testen en te sterken. Hij moest **het altaar van Baäl afbreken**, samen met de heilige paal, een altaar voor God bouwen en daar een stier op offeren (6:25-26). Dit was voor Gideon absoluut geen gemakkelijke test. Een religieus monument afbreken roept nog altijd enorme emoties op bij de bevolking en kan makkelijk een uitzinnige volksopstand ontketenen. De geestelijke machten

## STRATEGISCH GEBEDSPLAN VLAANDEREN

Na meer dan een jaar werk is het Strategisch Gebedsplan Vlaanderen helemaal af! Het is een mapje geworden met 32 losse bladzijden erin, vol informatie en tips rond gebed. De bedoeling is gebed te bevorderen op alle niveaus:

- ✍ **het gebed van de leider:** leiders zijn vaak heel druk en gebed dreigt onderaan het lijstje als eerste eraf te vallen; toch is het gebed van de leider juist extra belangrijk (8 redenen)
- ✍ **een gebedscoördinator:** net zoals op andere gebieden van het gemeenteleven één persoon coördineert, zou het goed zijn als elke gemeente zulk centraal persoon zou hebben voor gebed!
- ✍ **voorbidders:** sommige mensen hebben de “microbe” van voorbede: het zou goed zijn als de gemeenteleiding dit erkent, er ruimte voor geeft en hen inschakelt bij noden, zodat er een wederzijdse vruchtbare relatie ontstaat tussen gemeenteleiding en voorbidders
- ✍ elke gemeente zou een “**gebedscel**” moeten hebben: een kern van minstens 3 échte voorbidders die deze opdracht trouw ter harte nemen
- ✍ de **gemeentebidstonden**: als veel voorgangers klagen dat de gemeentebidstonden het minst bezocht worden, zou het ook wel eens kunnen dat deze bidstonden beter geleid kunnen worden (7 regels voor groepsgebed)
- ✍ voorts zijn er allerlei **hulpmiddelen**: tips voor een creatief gebedsleven, een gebedsenquête in de gemeente, een “gebed voor de stad”-schema, een vragenlijst voor een groeps gesprek rond gebed en voorbede, en 26 tips om de kwaliteit van ons gebed te verbeteren...

Kortom, een massa informatie en hulpmiddelen.

Dit gebedsplan wordt gratis aan alle gemeenteleiders van evangelisch Vlaanderen aangeboden. Het wordt verspreid via de denominaties. Wie het niet gekregen heeft, mag altijd een exemplaar aanvragen. Er zijn geen copyrights op, d.w.z. dat alles mag gekopieerd en doorgegeven worden. Sommige teksten zijn gericht tot de leiders, andere tot de voorbidders, andere tot iedereen. Het is ook vrij per e-mail te verkrijgen. Bidders die geen gemeenteleiders zijn, kunnen het ook bestellen (zolang de voorraad strekt): 2 Euro per exemplaar zonder portokosten, 3,5 Euro met porto (te storten op rekening van Gebedsnetwerk, 979-9722583-84). Momenteel is iemand bezig het in het Frans te vertalen.

Mag het een krachtige uitwerking hebben in ons land!



## STADSGEBED ANTWERPEN

Eén van de vele manieren waarop wij, als Gebedsnetwerk Vlaanderen, gebed willen zien groeien, is door "stadsgebed".

Wat is stadsgebed? Het bestaat al vele jaren in Nederland en functioneert er al op ongeveer 94 plaatsen. Op website [www.stadsgebed.nl](http://www.stadsgebed.nl) kan je alle informatie vinden.

De bedoeling is dat in elke stad de leiders van alle plaatselijke gemeenten samenkomen om te bidden voor hun stad. God heeft niet vele bruiden, maar slechts één. Daarom is er ook maar één gemeente in een stad, die uiteraard bestaat uit alle plaatselijke gemeenten samen. Maar de gemeente kan slechts met kracht, effectiviteit en autoriteit bidden, wanneer ze verenigd is. De gemeenteliders zijn a.h.w. "de geestelijke gemeenteraad", Gods burgemeester en schepenen: God houdt hen geestelijk verantwoordelijk voor de toestand in hun stad. God verwacht van hen dat zij gezamenlijk op de bres staan in gebed, autoriteit uitoefenen en de stad bereiken met de liefde en de redding van God.



Er worden drie voorwaarden gesteld om zichzelf "stadsgebed" te mogen noemen:

- het moet interkerkelijk zijn: alle kerken en denominaties die mee willen doen, horen erbij; het stadsgebed is effectiever naarmate er meer strekkingen en bevolkingsgroepen erin vertegenwoordigd zijn
- het moet regelmatig zijn, bij voorkeur éénmaal per maand
- de bidders moeten vertegenwoordigers van hun gemeente zijn, d.w.z. dat ze niet als privé-personen komen, maar officieel met een mandaat van hun gemeente

De focus van het stadsgebed is niet de gemeente, maar de stad zelf, de onbereikte buitenwereld. En het einddoel is dat het stadsbestuur de stad opdraagt aan God en een verbond met Hem sluit (zoals in verschillende landen al gebeurd is!).

In Antwerpen (een stad met 40 à 50 gemeenten, waaronder ± 12 Nederlandstalige, 12 Engelstalige, 20 Franstalige en nog andere) is een kern van mensen die hiermee willen beginnen. Antwerpen is een belangrijke stad in ons land! Bid dat dit proces positief en wijs zal verlopen. En dat het later een voorbeeld mag zijn voor vele andere steden.

worden woedend als ze hun symbolen verbrijzeld zien worden. Kwam daar nog bij dat dit altaar door Gideons eigen vader gebouwd was! Hij moest lijnrecht ingaan tegen zijn eigen vader, en een confrontatie aangaan waarvan hij niet wist of hij ze zou overleven! Maar een bevrijder moet eerst zélf vrij worden! Vrij van de familiedruk, vrij van de vrees voor mensen, vrij van menselijke maatstaven. Als wij vandaag ons land willen bevrijden van materialisme en humanisme, moeten we eerst zélf bevrijd worden van deze machten en de vrees die zij ons proberen aan te jagen.



We zullen zelf volkomen vrij moeten zijn van geldzucht of financiële bezorgdheid, bereid zijn wég te geven en uit geloof te leven in financiële avonturen; of vrij van vertrouwen op menselijk kunnen, menselijke methodes, talenten, bekwaamheden... en op het water durven lopen bóven menselijke zekerheden, grenzen en vermogens uit. Zolang deze machten nog een claim in ons leven hebben, hebben ze een toegangspoort naar ons hart en kunnen ze ons aanvallen en neerhalen wanneer we zwak en onoplettend zijn. Elke deur moet gesloten zijn voordat we ons in de strijd begeven. Als een bekeerde ex-drugverslaafde wil evangeliseren onder drugverslaafden, zal hij zeker moeten weten dat hij de verslaving volkomen overwonnen heeft, zodat hij zelf niet weer in verleiding komt en ten val komt. Misschien moeten wij eerst in ons eigen leven een verborgen altaar afbreken, een "verborgen liefde" uitroeien, een verborgen verslaving of vrees. En dit moet zo radicaal mogelijk, want anders blijven we op dit punt zwak en kwetsbaar in de strijd; dan is ons pantser van rechtvaardigheid niet goed gesloten, en zal satan zeker zijn

pijlen op deze spleet richten. En deze persoonlijke strijd om vrij te worden is waarschijnlijk het moeilijkste moment in de hele bevrijdingsstrijd. Maar het is een noodzakelijke kwalificatie voor een vrijheidsstrijder. Het kan ons jaren kosten om af te rekenen met bepaalde zonden of slechte gewoonten, om deze Baäls in ons eigen leven omver te halen. Maar God kan niet verder met ons als we het niet doen. De oude ik moet gekruisigd worden (Rom. 6:6), de leden die op de aarde zijn, moeten gedood worden (Kol. 3:5). Is het misschien daarom dat het zo lang duurt in ons land? Zolang de vijand in ons hart geïnfilteerd zit, kan hij van binnen uit verwarring en verdeeldheid zaaien en ons zwak maken. We krijgen dezelfde test als Gideon: wij moeten allemaal weer God de éérste en enige plaats geven in ons leven, Hem tot hoogste prioriteit maken... niet alleen in onze woorden, en onze liederen, maar ook in ons dagelijkse leven. Dit is geen gemakkelijke opdracht, omdat we tegen de stroom moeten oproeien, net zoals Gideon, en ons aan serieuze tegenstand mogen verwachten: mensen die ons gek verklaren, andere christenen die ons fanatiek noemen. Maar als God de eerste plaats krijgt, zal Hij ook de kracht en het geloof hiervoor geven.

Gideon deed het ook **met knikkende knieën**, 's nachts, uit vrees voor zijn familie (6:27). Maar hij deed het toch! Soms kunnen we stappen in geloof zetten, terwijl al onze gevoelens tegenwringen: we voelen ons dan geen helden, maar dwaas en zwak. Maar door verder stappen te zetten, vertrapen we die gevoelens tegelijk onder onze voeten: al stappende overwinnen we vrees, twijfel en onzekerheid. Toen de mannen van het dorp inderdaad Gideon wilden ter dood brengen, zorgde God voor een bijzondere tussenkomst van zijn eigen vader die het voor hem opnam (6:31)! De hulp komt vaak uit een heel onverwachte hoek! Gideon had eventjes de dood in de ogen gekeken, maar daardoor was hij ook geestelijk "gestorven" aan wat mensen hem konden aandoen. Voortaan was hij echt vrij, want in zijn gedachten en gevoelens was hij echt gestorven: hij stond nu aan de andere kant: de vrees voor God was sterker dan de vrees voor mensen.

Het was alsof de Midjanieten "geroken" hadden dat er een begin van verzet opkwam in Israël: dit jaar kwamen zij niet alleen, maar hadden ook de Amalekieten en stammen van het Oosten meegenomen (6:33), dus nog **krachtiger en talrijker dan ooit**. Vaak is dit ook zo in ons eigen leven: als we beginnen te strijden tegen een zonde of begeerte, lijkt deze in zuigkracht te zijn verdriedubbeld, en worden we overweldigd door een sterkere aanval dan ooit tevoren. Als een demon ruikt dat we hem uit ons leven willen verdrijven, raakt hij in paniek en mobiliseert een aantal van zijn makkers om hem bij te staan om zijn terrein te bewaren. Hij wil ons laten voelen dat hij sterker is, en dat we de strijd maar ontmoedigd opgeven, zodat hij zijn plaatsje kan bewaren. De goede wil is dus bij ons aanwezig om te strijden, maar de vijand ontplooit al zijn legermacht om ons extra te intimideren. Aanval is de beste verdediging, denkt hij. Laten we dus niet verbaasd staan, als aan het begin van de strijd de tegenstand precies sterker wordt: het

## CURSUS ROND VRIJMETSELARIJ

De laatste tijden is het onderwerp "vrijmetselarij" via verschillende wegen sterk op onze weg gekomen. Vrijmetselarij is zeker in België zeer sterk aanwezig in de hoogste politieke, economische, culturele, juridische, militaire en veel andere milieus. Ze heeft sinds het ontstaan van België een sterke stempel gedrukt op ons land.

We hebben daarom het initiatief genomen om iemand uit te nodigen naar België, die ex-vrijmetselaar is. Hij zal komen in de krokusvakantie van 2006 ergens in het Brusselse, voor een cursus van een vijftal dagen. Deze cursus is niet zomaar voor het grote publiek open.

---

*Wil je meer inlichtingen, mail of bel:  
Ignace Demaerel, ignace.demaerel@scarlet.be,  
tel 02/2452512*





## EUROPA - AFRIKA - VERZOENINGSCONFERENTIE BERLIJN



We hebben vroeger al eens verslag uitgebracht van het verzoeningsproces dat gaande is tussen de Europese landen en hun ex-kolonies. Enkele Europese gebedsleiders hebben sinds 1999 heel sterk ervaren dat de zonden van Europa tegenover Afrika wel eens een hoofdreden zouden kunnen zijn waarom precies in ons continent geen doorbraak en groei is, en waarom ook in Afrika blijvende armoede en politieke instabiliteit is. Onze geestelijke armoede zou wel eens te maken kunnen hebben met de materiële armoede die onze voorouders ginds veroorzaakt hebben.

Na vele voorbereidende conferenties zal de slothapping plaatsvinden op 18 en 19 november in Berlijn. In Berlijn werd namelijk in 1884-1885 de "Berlijn-Congo-conferentie" gehouden, waarbij 14 Europese landen Afrika onderling verdeeld hebben alsof het een lekkere taart betrof: er was niet eens één Afrikaan bij, toen ze de grenzen trokken zonder rekening te houden met rassen, stammen en culturen. Onze koning Leopold II speelde hierin een actieve rol. De interesse van Europa voor Afrika was grotendeels gericht op het verkrijgen van haar materiële rijkdommen. Ook de wapenhandel heeft hierin een vuile rol gespeeld. De gruweldaden van Leopold in Congo zijn lange tijd taboe geweest, maar zijn de laatste tijden gelukkig wat meer aan het licht gekomen.

De bedoeling van de conferentie is om vergeving te vragen voor het aangedane onrecht, en de kwalijke gevolgen van de eerste Berlijn-conferentie geestelijk te doorbreken. Vanuit Vlaanderen zullen we met (minstens) vier mensen erheen gaan; ook uit Wallonië zijn er enkele deelnemers.

Alle Europese landen hebben ook geld bijeen gelegd om de reis van Afrikaanse leiders naar Berlijn te betalen.

Bid dat Belgische geestelijke leiders hun huiswerk grondig zullen doen naar Congo toe!

Bid dat als (1) voorbidders hun huiswerk grondig gedaan hebben, dat (2) kerkelijke leiders dit zullen verder zetten en tenslotte (3) de wereldlijke leiders (regeringen) officieel vergeving zullen vragen en herstel brengen!

Bid dat dit een diep geestelijk effect mag hebben, en beide continenten vrij mag zetten van de historische zware schuld.

P.S. Er zijn nog enkele boekjes te koop die de ganse achtergrond van dit verzoeningsproces uitleggen; kostprijs 5 Euro.

hoort bij de paniecreactie van de duivel. Een kat in het nauw maakt rare sprongen.

Maar als de tegenstand toeneemt, neemt Gods hulp nog méér toe. Hoe onmogelijk de opdracht ook lijkt, Gods kracht aan onze zijde is nog veel sterker: hoe meer zonde, hoe meer genade (Rom 5:20). Op dat ogenblik **vervulde Gods Geest Gideon** (6:34)! Dit kleine vers is een absoluut keerpunt: nu kantelt de situatie, want Gods Geest gaat er zich mee moeien. Gideon deed één ding: hij blies de hoorn om het leger te mobiliseren. Eén daad van geloof, een profetische act. Tevoren was zijn natuurlijke reactie om te vluchten, zich te verstoppen in de holen en schuilkelders, maar nu kwam er een "klik": "deze keer niet"! Een heilige woede en vastberadenheid weldde in hem naar boven: "Het is genoeg geweest! Nu geen vlucht, maar strijd! Desnoods tot de dood! En ook al worden we allemaal gedood, als we niets doen, ondergaan we een langzame dood. Liever al strijdend sterven dan als lafaards omgebracht te worden. We hebben niets te verliezen. En de overmacht is zo groot dat God het tóch moet doen: Hij móét wel een wonder doen". Wat een verschil met de Gideon van vroeger! Gods Geest was over hem gekomen, en dan verandert alles. Maar het begint met één man!



Gideon was en bleef een mens, en geen soort superman: op bepaalde momenten kwam de twijfel weer in hem op (6:36), en God weet dat. Het is op zich niet verkeerd om te twijfelen, als we er maar goed op reageren. Gideon ging namelijk met zijn twijfel naar God: hij gebruikte het niet als excuus om zich terug te trekken, maar vroeg God om bevestiging, zelfs tot tweemaal toe (6:37-40). Voor een bovennatuurlijke opdracht mag je een bovennatuurlijk teken vragen. God komt onze menselijke onzekerheid gelukkig tegemoet.

Toen Gideon zijn leger verzameld had en de troepen ging tellen, kwam hij aan 32.000 man. Een behoorlijk leger, totdat je hoort dat de vijand met 120.000 man was! Dus moet Gideons verbazing groot geweest zijn toen hij God hoorde zeggen dat hij **tevéél soldaten** had (7:2). De Israëlieten zouden wel eens de overwinning op hun eigen rekening kunnen schrijven, zichzelf op de borst slaan. God wil overwinning geven, maar Hij wil ook duidelijk maken dat het van Hém komt: dat het zijn goddelijke genade en liefde en kracht is.

Als mensen met de roem gaan lopen, gaat het toch later fout aflopen. Dus liet God zeggen dat alle soldaten die bang waren, naar huis mochten terugkeren (7:3). Een van de belangrijkste vereisten om in Gods leger te strijden is: **geen angst kennen**, m.a.w. geloof hebben. Angst is het omgekeerde van geloof en is een toegangspoort voor de boze: het opent een kier waardoor negativiteit, duisternis, wanhoop, paniek binnenkomt, en vieselijke reacties gevoed worden. Dit is daarom één van de meest gebruikte tactieken van de boze: door grootspraak, bluff, machtsvertoon... probeert hij ons te intimideren en te doen weglopen uit Gods vrede en aanwezigheid: zo vluchten we ook van Gods bescherming en worden we zwak en kwetsbaar. "De volmaakte liefde drijft alle vrees uit" (1 Joh 4:18)! Wie gelooft, heeft geen angst, zelfs als hij alleen staat tegenover 1000 man: "Met mijn God storm ik op een legerbende in" (Ps. 18:30). En: "Al vallen er 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken" (Ps. 91:7). We hebben ook niets te vrezen, "want als God met ons is, wie zal tegen ons zijn?" (Rom. 8:31). In theorie is het eenvoudig, in de praktijk is het wat anders! Ook van Gideons leger ging tweederde naar huis: van de 32.000 bleven er 10.000 over. Gideons hart raakte nog meer in de knoop: was het tevoren een strijd van 1 tegen 4, nu was het 1 tegen 12!

Maar God ging voort met te zeggen dat er nog teveel waren (7:4)! Nu ging Hij een heel vreemde selectieprocedure toepassen: zij die "slurpten als een hond", werden uitgekozen. De reden hiervoor is niet heel duidelijk: ofwel zijn dit zeer slecht opgevoede mannen (slurpen als een hond), ofwel waakzame mannen (want ze gingen niet op hun knieën liggen). Waarschijnlijk maakte het voor God geen enkel verschil welke Hij uitkoos: Hij kan met om het even wie een overwinning behalen! Maar de harde feiten waren: **er bleven er nog 300 over!** Was 1 tegen 12 al bijna onmogelijk, dit was helemaal onmogelijk! God reduceerde het aantal soldaten om dit ondubbelzinnig aan te tonen. Als God ingrijpt, heeft het geen belang of er 300 of 300.000 mannen staan. Hoe minder er zijn, hoe minder er in zijn weg kunnen lopen. "De Heer kan evengoed verlossen door weinigen als door velen", wist ook Jonathan (1 Sam. 14:6). En in 2 Koningen 7:3-7 gebruikte God vier melaatse mannen om een gans leger op de vlucht te jagen.

Omdat God wist dat dit voor Gideons mate van geloof misschien nog te hoog gegrepen was, gaf Hij hem nóg een bevestiging "uit onverdachte bron": de droom van de vijandige bewaker en de uitleg ervan gaf hem de laatste zekerheid die hij nodig had (7:10-14).

Toen schoot Gideon in actie met zijn 300 mannen. Het was **stappen in geloof**, wandelen op het water, om zo de vijand tegemoet te treden, enkel voorzien van kruiken, fakkels en ramshoorns, niet eens met een zwaard! Menselijk gesproken was het zelfmoord. Ook dit moest weer duidelijk maken dat het in geen enkel opzicht een aardse strijd was, met aardse wapens. Een zwaard had geen enkele nut, het zou eerder storen of afleiden (als een soort plan-B voor als het niet lukte). De wapens waren geestelijk en profetisch: het blazen van de ramshoorns als teken van aanval en overwinning, en het

# GEBEDSKAMP

## GEBEDSKAMP 3-5 NOVEMBER 2005 DOORNIK

Voor het eerst hebben we in België een "gebedskamp" voor voorbidders. In plaats van onze jaarlijkse studiedag gaan we ons enkele dagen lang verdiepen in de vele terreinen van de boeiende wereld van **voorbede en geestelijke strijd**.

**Jürgen Klammt** uit Duitsland, een naaste medewerker van Michael Schiffmann, zal het onderwijs verzorgen.

Wat ook nieuw is, is dat het écht Belgisch zal zijn, d.w.z. **tweetalig**, samen met Waalse voorbidders. Alles zal uiteraard in het Nederlands vertaald worden.

**Datum:** donderdag 3 november 19.30u  
vrijdag en zaterdag 4 en 5  
november van 10.00u tot 21.00u

**Plaats:** "Centre Vie Chrétienne" in Doornik (Rue du Nord 89, 7500 Tournai, tel. 069/780035)  
Onze gastheer is Michel Barbez, een voorganger van een gemeente met een brandend hart voor gebed en voorbede.

**Prijs:** 40 • per persoon, 60 • per echtpaar, 30  
• voor een student, 10 • voor een enkele dag.

**Inlichtingen?** Tel 052/305091 (bel bijv. om af te spreken om samen te rijden)

**Inschrijven** bij Roeline: per telefoon (052/305091) of e-mail: [secretariaat@btcinfo.be](mailto:secretariaat@btcinfo.be) of via inschrijfstrookje. Gelieve de kosten over te schrijven op de rekening van Gebedsnetwerk: 979-9722583-84. Uiterste inschrijfdatum: 30 oktober

Dit is een unieke gelegenheid om eens langere tijd ondergedompeld te worden in voorbede en onderwijs hierover.

## VERSLAG CONFERENTIE ANA MENDEZ

In juni was er in Brussel de conferentie met Ana Mendez. Een echte generaal in Gods gebedsleger! Ze sprak vol autoriteit maar tegelijk nederig, rechtuit maar tegelijk liefdevol, vol geloof maar tegelijk heel realistisch; ze noemde dingen bij naam zonder mensen te kwetsen. Ze sprak veel over de Mammon, omdat dit een grote afgod in ons land is, die moet afgebroken worden, te beginnen bij christenen. Door haar ruime ervaring met de occulte wereld vanuit haar voodoo-achtergrond had ze veel vrijmoedigheid en autoriteit om over de geestelijke wereld te spreken. Ze vertelde van indrukwekkende ervaringen, strijd en overwinningen door gebed en voorbede. Kortom, het was zéér inspirerend. Voor wie het gemist heeft: lees enkele van haar boeken!



De Gebedsmars in Brussel van 25 juni mag zeker een succes genoemd worden. Het weer was schitterend, de sfeer was warm en enthousiast, de menigte multicultureel en kleurrijk. Vier kleine marsen startten om 14.00u vanaf vier verschillende punten op de kleine ring. De Vlaamse groep (een 20-tal) wandelde van de Vlaamse Poort, langs het Sint-Gorikspein (de oudste historische kern van Brussel) en de Grote Markt naar het Justitiepaleis. Halverwege werden we gevolgd door een cameraploeg van VTM. Bij het Justitiepaleis verzamelde de grote menigte zich om 15.30u en was er een korte tijd van aanbidding. Toen ging de grote mars (een 800-tal mensen) langs een nieuw parcours via de kathedraal naar het Muntplein (de plaats waar in 1830 de onafhankelijkheidsstrijd losbarstte). Daar was nog een gebedsconcert tot 22.00u met verschillende groepen (een Braziliaanse muziekgroep, Congolese zanggroepen, de MEGA-kids, Chris en Laura Christensen e.a.).

Als bekroning konden we 's avonds in het VTM-Journaal een kort, maar positief verslag zien: na de beelden van de "City Parade" in Luik (200.000 deelnemers) werd gezegd dat er een ander soort mars was in Brussel en "dat Brussel wel één grote kerk leek". Was dit een zware overdrijving of een profetische uitspraak? Ik zie al uit naar de tijd dat de Gebedsmars méér dan 200.000 mensen op de been zal brengen en inderdaad Brussel zal vullen met gebed!

Angst is het omgekeerde  
van **geloof**

en is een toegangspoort  
voor de boze, het opent een  
toegang voor:

**negativiteit,  
duisternis,  
wanhoop,  
en paniek.**

Een van de belangrijkste vereisten om  
in Gods leger te strijden is: geen angst  
kennen, m.a.w. geloof hebben.



luid in geloof proclameren “Voor de Heer en voor Gideon!” (7:18). Proclamaties hebben kracht in de hemelse gewesten en veroorzaken paniek bij de vijand!



Door de duisternis en het complete verrassingseffect was **de vijand totaal in paniek en verward**, en begonnen ze elkaar te bestrijden. De machten van de dood doodden nu zichzelf, geesten van verwarring raakten zelf verward, demonen van verdeeldheid werden zelf verdeeld. Uiteindelijk zal satan zichzelf verslaan. Om duisternis te vernietigen is er enkel licht nodig! De definitieve overwinning is voor God een makkie. Het is geen zaak van grote aantallen of van aardse macht, eerder van innerlijke kracht in weerloosheid. Ook Jezus aan het kruis was geen “meerderheid”, integendeel: Hij had niet méér alléén kunnen zijn. En zijn positie was er één van absolute machteloosheid, hangende aan enkele nagels. Blijkbaar is dit een geestelijk principe: eerst moeten wij zwak worden, vooraleer wij een overwinning kunnen behalen. Eerst moeten al onze “wapens” ons ontvallen, moet de taak nog onmogelijker lijken dan ze al was, moeten we een nog kleinere minderheid worden...

Maar God heeft wel een kern nodig van mensen die in Hem geloven, zijn Woord vertrouwen en gehoorzamen. Groot hoeft dat leger niet te zijn. Wij zoeken in Vlaanderen naar zulk een Gideonsleger! Voelen we ons een kleine minderheid? Voor God in ieder geval geen probleem.

Ook David had in het begin maar een legertje van 400 man, allemaal mensen die uit problemen naar hem gevlucht waren. En de kern van die 400 waren 30 helden, waarvan er 3 “superhelden” boven uit staken (2 Kon. 23:8-39). Iedereen kan blijkbaar een held worden! Ook ons land heeft van die **geloofshelden** nodig, geestelijke strijders die de wapens opnemen, die niet langer berusten in de onderdrukking, die de ramshoorn blazen en, op het water wandelend, de vijand tegemoet treden. We zoeken dringend een gebedsleger van 300 mensen, of: 30 helden, of: 3 superhelden, of (4 melaatsen?)... In ieder geval: een kleine, vastberaden groep kan een land beslissend veranderen.



Al werd de overwinning behaald door een klein legertje, nadien werden **de andere stammen** gemobiliseerd om de vluchtende vijand te achtervolgen en af te maken (7:23-24). Het hele volk was hiervoor nodig: uiteindelijk krijgt iedereen een aandeel in de overwinning.

In 8:4-12 achtervolgde Gideon met zijn legertje van 300 mannen de vijand nog tot ver buiten Israél, hoewel ze uitgeput waren en geen hulp kregen van de twee steden die hij passeerde. Maar zijn verbetering was groot en hij wist dat hij nu **totaal met hen moest afrekenen**; anders zouden ze later opnieuw terugkomen. Gideon liet niet af totdat hij de koningen zelf had gedood. Wat een belangrijke geestelijke les! Hoe vaak hebben we niet halve overwinningen behaald, waarna de vijand versterkt terugkwam en ons opnieuw overrompelde?

Mag God ons dezelfde Geest geven als Gideon, 300 onbevreesde strijders met ramshoorns en eenzelfde totale overwinning over onze Midjanieten!

*Ignace*