



NAAM: _____
ADRES: _____
TELEFOON _____
EMAIL: _____

- JA, ik vast mee elke dinsdagmiddag
- JA, ik zit in een gebedsduo (of –trio of –groepje);
onze vaste dag en uur is:....
- JA, ik geef mij op voor het GEBEDSLEGER VLAANDEREN
(d.w.z. ik zal trouw één uur per week gericht voor Vlaanderen
bidden, én voor specifieke noden via e-mail);
- JA, ik wil graag het “gebedsdossier” ontvangen (3,5 EUR).
- JA, ik wil graag het “Strategisch Gebedsplan”
ontvangen (3,5 Euro).

verantwoordelijke uitgever:
Demareel, A., Deltienestraat 38,
1030 Brussel



Gebedsnieuwsbrief Vlaanderen

België-Belgique
P.B.
3300 Tienen 1
BC 1069

Christus voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus



In dit nummer ondermeer:

Wat is een gebedsleger

Verlaggeving stadsgebed

jaargang 6, nummer 1,
verschijnt driemaandelijks
afgiffekantoor 3300 Tienen 1

1ste kwartaal 2006

Afzendadres: Kuntichstraat 63, 3300 Kuntich

P109071

COLOFON

“**Gebedsnieuwsbrief Vlaanderen**” is een uitgave van “Gebedsnetwerk Vlaanderen”, een netwerk van mensen die gebed voor Vlaanderen op hun hart hebben.

Onze visie:

“Christus voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus”

Redactie:

Roeline Hessels,
Ignace en Miet Demaerel

Layout & Webmaster

Guido Joris

Adres:

Stationstraat 21, 1840 Londerzeel

e-mail:

gebedsnetwerk.vlaanderen@scarlet.be.

website:

www.gebedsnetwerkvlaanderen.org

Verschijnt viermaal per jaar.

Abonnement: 5 EUR

Rekeningnummer:

979-9722583-84



TER HERHALING OF VERFRISSING

* Heb je nog geen abonnement op VlaAnders? Ook in dit blad staan elke keer enkele bladzijden van ons Gebedsnetwerk. Geef je op bij Johan Rober, Eeuwfeestlaan 5, 2500 Lier (03/4882956).

* Onze website is nog altijd: www.gebedsnetwerkvlaanderen.org.

* De website www.pray4belgium.be is bedoeld als een centraal punt van gebed en voorbede voor gans België, en is drietalig. Als je dus voorbidders kent in het buitenland die voor ons land willen bidden, geef ze deze website door!

* We zoeken nog steeds mensen voor ons “Gebedsleger”: voorbidders die zich bereid en beschikbaar verklaren voor “gebedsopdrachten”. De “Gebedsnota’s” worden enkel via e-mail verstuurd. Meld je liefst aan op website: www.gebedsnetwerkvlaanderen.org.

* Het dossier “Gebed voor Vlaanderen” (47 A4-blz) is te koop aan 2,5 Euro, ofwel 3,5 Euro verzending inbegrepen. Per e-mail kan je het gratis krijgen (vragen bij: gebedsnetwerk.vlaanderen@scarlet.be). We werken aan een derde, herwerkte versie.

* Het Strategisch Gebedsplan Vlaanderen is gratis te verkrijgen voor alle gemeenteleiders, ook gratis voor iedereen per e-mail, en kan per post verkregen worden voor 3,5 Euro.

* Nog altijd moedigen we bidders aan om een gebedsduo of –trio te vormen. Het verdubbelt of verdriedubbelt je gebedsplezier en gebedskracht.

* We vragen alle gebedsnetwerkers om (indien de omstandigheden het toelaten) dinsdagmiddag te vasten en één uur te bidden.

* Alle info: Stationstraat 21, 1840 Londerzeel, 052/305091 (Roeline) of 02/2452512 (Ignace); gebedsnetwerk.vlaanderen@scarlet.be

Groeten en veel gebedsplezier toegewenst namens het team: Roeline, Ignace, Miet

P.S. We houden van reacties, getuigenissen, feedback, tips, suggesties, wijze inzichten, woorden of beelden van de Heer... Stuur ze a.u.b. op!



GEBEDSPLANNEN

We willen jullie ook blijvend gebed vragen voor de plannen die (door tijdgebrek, of omdat de tijd nog niet rijp is) nog altijd op tafel liggen, maar die we zeker hopen te realiseren:

- “Strategisch Gebedsplan Vlaanderen”: deze map is normaal gezien uitgedeeld aan alle gemeenteleiders in Vlaanderen; bid dat het een stevige nawerking mag hebben, en op alle niveaus gebed zal doen verveelvoudigen
- Verzoening tussen België en Congo i.v.m. het koloniale verleden; de Berlijn-conferentie was een diepe zegen, maar dit moet een vervolg krijgen in België en in Congo!
- De cursus rond vrijmetselarij in de krokusvakantie in Brussel
- Verzoeningsconferentie tussen Vlaanderen en Nederland
- Een gebedsactie (nacht of dag) samen met onze Waalse broeders en zusters
- Naar aanleiding van de Global Day of Prayer zijn er ideeën om een constante gebedswacht op te richten voor België: 365 dagen per jaar, 24 uren per dag, 7 dagen per

GETUIGENISSEN GEVRAAGD!

Vaak komen christenen pas tot voorbede “onder druk” van bepaalde omstandigheden of door een of andere “les” van God. Graag zouden wij zulke verhalen horen! Schrijf uw getuigenis op hoe God u voorbede op het hart gelegd heeft, en stuur het ons op; dan kunnen we het volgende keer publiceren.

Wat is een gebedsleger?

Gebedsnetwerk Vlaanderen wil al een tijdlang een “gebedsleger” mobiliseren. Het gaat hier uiteraard om bidders die ons land geestelijk willen “heroveren” voor de rechtmatige Koning. **Het begrip “leger”** is iets wat in ons christelijk denken niet evident een plaatsje krijgt. Ik herinner me van mezelf dat ik in de eerste jaren van mijn christenleven moeite had met zulke preken over strijd, oorlog, veroveren, wapens enz. Want was Jezus geen pacifist? Zijn christenen soms agressief, oorlogszuchtig, imperialistisch? Natuurlijk niet. Maar ook ik kon niet ontkennen dat er in de bijbel veel “militaire” beeldspraken en termen stonden. Het is inderdaad een aspect van het leven met God. Maar het is belangrijk dat we dit juist begrijpen.



Onze God is natuurlijk niet oorlogszuchtig, maar wij hebben helaas een **vijand** die dit absoluut wél is: de duivel is imperialistisch, onverzadigbaar machtswellustig, een tiran, die niet zal rusten voor hij de ganse wereld ingepalmd heeft. Dus, of we het leuk vinden of niet, van zodra we ons bekeren en aan Jezus' kant scharen, hebben we automatisch een vijand gekregen, en zijn we in een oorlogssituatie. Aangezien hij God zelf niet kan treffen, richt hij zijn scherpe en giftige

pijlen op Gods kinderen (is dat niet laf, laag en gemeen?). We moeten ons dus zo snel mogelijk leren verdedigen om te overleven. Maar we moeten niet alleen strijden voor ons eigen overleven: God wil ons ook inlijven in zijn machtig leger om de rest van de wereld te redden. In de geestelijke strijd is het dus niet zo dat wij als eerste de duivel aanvallen omdat wij dat leuk vinden, maar: hij doet niet anders dan ons aanvallen, terugdringen, isoleren, beroven, verzwakken, infiltreren. Als wij dus vechten, is het om hém terug te dringen uit ons leven, uit onze gemeenten, uit ons land, en het terrein weer te brengen onder de vlag van de enige echte Koning.

Tegenover zijn door-en-door-kwaadaardig en georganiseerd leger is het zeer dom en naïef om onvoorbereid, ongewapend of halfgewapend, de strijd op te nemen. De vijand **onderschatten** is waarschijnlijk de grootste fout in om het even welke oorlog. Hem overschatten is natuurlijk ook niet nodig, want hij is slechts een ex-engel, een schepsel dus, en de almachtige Schepper staat aan onze kant. Maar los van God, in eigen kracht en menselijk inzicht, zullen wij gegarandeerd het onderspit delven. Alleen als we in Christus zijn, zijn we "meer dan overwinnaars".

Zulke oorlog is geen spel, maar een **zaak van leven en dood**. En dit is het eerste waarvan een gebedssoldaat moet doordrongen zijn, nl. de **ernst** van de zaak. De vijand is een sluwe tiran, en het is van levensbelang om ons tegen hem te verzetten, niet alleen om ons eigen leven te redden, maar liefst ook dat van velen om ons heen. Een soldaat vecht namelijk niet alleen voor zijn eigen vel, maar voor dat van zijn geliefden, van zijn ganse volk.



Een soldaat strijdt voor **een hoger doel**. We moeten hierbij dus niet een of andere oorlog voor ogen hebben van een koning die per se, uit zelfzucht of machtswellust, zijn grondgebied wil uitbreiden (een zeer onrechtvaardige oorlog, waarvoor ik absoluut niet gemotiveerd zou kunnen vechten), maar een zeer noodzakelijke oorlog, zoals bijv. toen de Europese landen zich verzetten tegen de opmars van Hitler. Een soldaat heeft, om goed te vechten, **de juiste motivatie** nodig: als hij in zijn hart weet dat dit móét, dat dit een goed doel is, ter bescherming van zeer vele anderen, dan zal hij harder vechten. Toen het (nauwelijks uitgebouwde) Israëliëse leger in 1948 vocht tegen de overmacht van

Prepare International is een wereldwijde organisatie (met o.a. Randy Boyd) die wil werken aan gemeentestichting. Eind april komen er verschillende teams naar België die in eerste instantie gaan bidden op verschillende plaatsen. Op zaterdag 29 april komen ze aan en om 14u hebben ze al een eerste samenkomst met instructie in Leuven (concrete info volgt, maar iedereen is hierbij welkom). In de week erna gaan ze bidden in verschillende steden en in andere landen.

ACTIVITEITENKALENDER



- **Gebedscursus vrijmetselarij** in Brussel: 27 febr – 3 maart (zie hoger)
- **Gebedsdag** 22 april 10.00u – 14.00u in Leuven, Geldenaaksebaan 120.
- **Gebedsdag voor de Europese Unie**: zondag 7 mei (gebedsonderwerpen zullen verschijnen op www.pray4belgium.be)
- **Global Day of Prayer**: een wereldwijde dag van gebed op Pinksteren (zondag 4 juni). Tijdens de tien dagen vóór Pinksteren (25 mei – 3 juni) worden 24-uurs-gebedskettingen gemobiliseerd op zoveel mogelijk plaatsen. Op Pinksteren zelf zullen 's avonds gezamenlijke gebedssamenkomsten gehouden worden per provincie. De centrale website is: www.globaldayofprayer.com en de landelijke: www.pray4belgium.be
- 28 augustus: gebedsbezoek aan het **Europees Parlement** (info volgt)
- **Vijfde Vlaamse Gebedsnacht**: vrijdag 6 oktober 20.00u – 04.00u, in Sint-Genesius-Rode
- gebedsactie rond de **gemeenteraadsverkiezingen** (8 oktober)
- **Gebedsnacht**: 31 oktober, 20.00u – 02.00u, Prayer Center, Sint-Genesius-Rode
- november: nationale gebedsday

KORTE BERICHTEN

Gebed voor de moslimwereld: het is belangrijk om als christenen veel te bidden voor de moslimwereld. Er ligt daar een zeer groot en weinig bereikt evangelisatiegebied. Ludo Bogaerts uit Heist-Op-Den-Berg heeft het initiatief genomen om regelmatig gebedsonderwerpen voor de moslimwereld door te e-mailen. Wil je die ook krijgen? Mail hem op het adres: ludoannika@yahoo.com. Veel zegen!

Gebed voor de VVP-zendingen: een gelijkaardig initiatief is gestart door de zendingscommissie van VVP, nl. om gebed te mobiliseren voor alle zendingen die vanuit VVP zijn uitgezonden. Zij staan aan het front en hebben geestelijke rugdekking nodig. Om hiervoor gebedsonderwerpen te krijgen, moet je je aanmelden bij Herman Van Elst uit Lier, via het e-mailadres: herman_anita@email.com.

Gebed voor Brussel: in november 2004 zijn Ignace en Miet Demaerel naar Brussel verhuisd omwille van het landelijke gebedsnetwerk én om er een gemeente te planten onder Nederlandstaligen. Brussel heeft als hoofdstad van Vlaanderen, van België en van Europa extra véél gebed nodig. Op 4 februari zijn ze gestart met een maandelijks gebedsactie ergens op een strategische plaats in Brussel. Wil je hiervan op de hoogte gehouden worden, wil je meedoen, of wil je gewoon gebedsonderwerpen? Mail naar: ignace.demaerel@scarlet.be.

Verslag van de Berlijn-conferentie over verzoening tussen Europa en Afrika (de ex-kolonies): op 18-19 november waren we met vier mensen van het Gebedsnetwerk daarheen geweest om België te vertegenwoordigen in het verzoeningsproces. In totaal waren er 16 Belgen, en afgevaardigden uit 15 Europese landen en uit 23 Afrikaanse landen. De verzoening was indrukwekkend, nauwelijks met woorden te beschrijven. Een artikel hierover is al verschenen in VlaAnders. Maar wie het uitgebreide verslag wil lezen, stuur ons een mail, en we sturen het je toe. Er is ook een video-opname gemaakt (nu nog niet klaar), die we besteld hebben. We zoeken een gepaste gelegenheid om hiervan een stuk te laten zien.

Waaals gebedsnetwerk: het laatste jaar hebben we verschillende contacten gekregen met leiders en voorbidders in Wallonië (o.a. via ons gebedskamp in Doornik). In Wallonië zijn meer christenen dan in Vlaanderen, maar er is geen uitgebouwd gebedsnetwerk zoals hier. In december hebben we het initiatief genomen om deze mensen met dit verlangen eens samen te brengen, en gedachten en visies te delen. Het was een zeer vruchtbare avond, en we zijn verder bezig contacten te leggen en te versterken. Bid dat deze voorbidders erin zullen slagen muren van verdeeldheid te overbruggen, en een sterk platform uit te bouwen voor dit kostbare werk. Want als we ons land willen redden, zal het met Vlamingen en Walen samen moeten gebeuren. Dit staat los van een politieke visie op de relatie tussen de twee landsdelen: God wil eenheid tussen zijn kinderen, en menselijke muren overbruggen, daar waar de wereld steeds verder uit elkaar drijft..

vijf Arabische legers, was het enkel hun overlevingsdrang, hun moed, hun morele kracht die hen de overwinning schonk: als ze niet wonnen, zouden ze – samen met al hun geliefden - meedogenloos uitgeroeid zijn geworden. In zulk soort geestelijke oorlog zitten wij ook, namelijk **de nobelste strijd** die je je maar kan indenken: we strijden (1) tegen de afschuwelijkste tiran, (2) voor het edelste doel (geestelijke vrijheid: de belangrijkste vrijheid die bestaat!), (3) met de zuiverste wapens (wij maken geen onnodige, onschuldige slachtoffers) én (4) voor de meest rechtmatige zaak (de heerschappij van de enig waardige Koning). Dus: wij moeten de meest gemotiveerde strijders ooit zijn! Als wij lauw zouden zijn over zulke zaak (Openb. 3:15), zouden we ons ten diepste moeten schamen.

Soldaten worden zeer erg gemotiveerd als ze geleid worden door een generaal die zichzelf tot het uiterste geeft, die náást zijn mannen staat, één met hen is, en zelf bewezen heeft de hoogste **offers** gebracht te hebben. Voor zulke leider hebben ze het diepste respect en gaan ze door het vuur! Kijk bijv. naar David en zijn legertje van 400 mannen in de woestijn: hij was hun redder en held! Ze riskeerden hun leven om zelfs maar een kruikje water voor hem te halen (1 Kron. 11:16-19). Dit is op ons nog veel meer van toepassing: onze “generaal”, Jezus, heeft zichzelf uitgegoten voor ons... zouden wij voor Hem niet door elk vuur gaan? Vergeleken met de offers die Hij voor ons gebracht heeft, welke offers zijn teveel gevraagd van ons? Als er ooit iemand het waard is om offers voor te brengen, ja, om ons leven voor te geven, is Hij het wel! Als ooit een zaak het waard is **om voor te sterven**, is het zĳn zaak! Een soldaat zou het als een eer zien om voor zulke Koning te mogen sterven.

Tot hier over de houding en motivatie van een soldaat. Nu gaan we even kijken naar de **vereisten voor soldaten**. (We schetsen hier een beeld van een ideaal leger, waar waarschijnlijk niemand van ons aan beantwoordt; maar laten we het bekijken als een doel in een verdere toekomst, waar we eenmaal hopen uit te komen).

Het eerste waaraan we denken bij een leger is **training**. Elke officier die rekruten traint, geeft hen harde, uitputtende oefeningen: vroeg opstaan, weinig slapen, hard trainen, de grenzen verleggen, om een goede lichamelijke conditie, spierkracht en uithoudingsvermogen te verkrijgen. Het hoort bij een leger en bepaalt zijn slagkracht in de strijd. In een gebedsleger kunnen we dit gemakkelijk geestelijk vertalen: een gebedssoldaat moet geestelijk “in conditie” zijn door

een gedisciplineerde wandel met God: dagelijks gebed, bijbellezen, gezonde geestelijke voeding moeten een normale gewoonte zijn geworden. Hij moet niet terugschrikken van een stevige studie, zo eentje om te kauwen en te herkauwen. Een christen is per definitie niet lui en niet bang om moe te worden. Opofferingsbereidheid is een essentieel kenmerk, niet met tegenzin, maar uit volle overtuiging. Zo krijgt hij **geestelijke spieren**, en is hij geoefend in de strijd tegen verleidingen, tegen zijn eigen zwakheden en zonden: hij heeft discipline over zijn gedachten en gevoelens. Hij moet "jagen naar heiligheid" (Hebr 12:14), zijn lichaam tuchtigen (1 Kor. 9:27), geen medelijden hebben met zichzelf (beter gezegd: met zijn oude "ik"), constant zijn vleeselijke begeerten kruisigen (Kol. 3:5), want deze zijn de (bal)lasten die hem uitputten en afremmen (Hebr. 12:1). Door al die dingen groeit een gerijpt en gesterkt **karakter**, beproefdheid, standvastigheid (Jak. 1:2-3). Zijn privé-leven, huwelijk, gezin (de plaats waar de echtheid van je christenzijn getest wordt!) moeten volgens Gods principes geordend zijn, anders zullen deze zijn gebeden belemmeren (1 Petrus 3:7).

Een ander aspect hierbij is dat een soldaat niet begint te trainen wanneer de oorlog uitbreekt; dan is het rijkelijk laat, eigenlijk té laat. Een leger oefent en **traint in vreedstijd**, zodat het ten allen tijde paraat en fit is. Als God ons een periode van rust geeft, is dat niet om in te dommelen, maar ons op voor te bereiden en te oefenen.

Een soldaat moet ook in bepaalde mate **gehard** zijn, gewend aan slagen en verwondingen. Tegenslagen en kwetsuren zullen we allemaal krijgen (ook van lieve broeders en zusters), en een christen die óvergevoelig is, zal hier moeilijker mee kunnen afrekenen, zal moeilijk kunnen vergeven, en zal sneller aan de kant liggen. Een soldaat kan het zich niet permitteren om open wonden te laten verzweren en etteren, maar moet ze zo snel mogelijk ontsmetten en verbinden. Hij moet zeker voldoende genezen zijn van eventuele verwondingen uit het verleden om strijdbaar te zijn. Een gebedsstrijder kan zich geen onvergeven of onbeleden zonden, onopgeloste conflicten permitteren. Hij moet leren om kwetsuren niet persoonlijk op te pakken, maar kiezen voor een levensstijl van vergeving.

Discipline en gehoorzaamheid zijn andere onmisbare kenmerken van een leger. Bij hun opleiding krijgen rekruten soms absurde en vernederende opdrachten om hun "wil te breken". Hoewel dit door sadistische officieren soms tot misbruiken en echte psychische schade kan leiden, is de bedoeling wel duidelijk: aan de jongemannen



Het stadsgebed is informeel. Er is een aanvangsuur, maar geen vast einde; meestal duurt de gebedstijd anderhalf uur. De bijbel gaat open, we bidden spontaan, met psalmen en uit gebedenboeken, tussendoor zingen we liederen met gitaarbegeleiding en op andere momenten is het stil en ervaren we dat Gods Geest de gebeden leidt. We bidden voor de stad, haar inwoners en bestuurders en voor de christelijke gemeenschappen.



Na de gebedstijd drinken we samen nog iets en wordt nieuws uitgewisseld. Afspraken worden in de agenda's genoteerd en de uitnodiging voor het volgende stadsgebed wordt, vergezeld van een kort verslag, per e-mail rondgestuurd.

Alle info: willem.kolpa@scarlet.be

STADSGEBED MECHELEN



Mechelen kent sinds 2004 een toename van interkerkelijke activiteiten. In dat jaar vonden twee evenementen plaats die deze beweging in gang hebben gezet: de presentatie van de Nieuwe Bijbelvertaling op het stadhuis en een praise-avond in de plaatselijke sporthal. Ter voorbereiding van het evenement van de jongerenafdeling van de Evangelische Omroep werd een gebedsgroep samengesteld uit verschillende kerken en christelijke gemeenschappen uit Mechelen.

Ludo Bogaerts, de gebedscoördinator voor die avond, nam daarna het initiatief om alle Mechelse medewerkers uit te nodigen voor een regelmatige interkerkelijke gebedsavond. Sindsdien komt de gebedsgroep maandelijks samen om te bidden voor de stad.

De groep komt samen bij een van de bidders thuis. Hoewel we een kleine groep vormen, kenmerkt de groep zich door verscheidenheid: katholieke, protestantse, evangelische en charismatische richtingen zijn aanwezig. We zijn geen officiële vertegenwoordigers van onze gemeenschappen, maar het contact met de leidinggevenden wordt onder andere onderhouden via het “Mechelse lunchgesprek,” dat vier maal per jaar plaatsvindt.

duidelijk maken dat het leger geen speeltuin is, waar ieder zijn eigen zin doet. Een soldaat moet bereid zijn orders op te volgen. Een soldaat die constant argumenteert, naar de reden van een bevel vraagt, het beter weet, een gemakkelijker manier kent, is weinig inzetbaar voor belangrijke opdrachten. Ook een gebedssoldaat moet zijn eigenzinnigheid afleggen: hij mag geen problemen hebben met gezag boven zich, maar in principe bereid zijn tot elke opdracht, dag en nacht, waar zijn Baas hem ook maar wil inzetten.

Deze eisen worden hier heel hoog gesteld, en vele christenen zouden bij het lezen hiervan al ontmoedigd kunnen denken: dit haal ik nooit!



Maar gelukkig, God geeft een “opleiding” binnen zijn leger, met veel geduld en genade, en in een persoonlijk tempo dat wij aankunnen. M.a.w. we mogen ons aanmelden wanneer we ons nog niet klaar voelen, Hij zorgt voor de training. Het belangrijkste wat Hij van ons verwacht is de **bereidheid om gedisciplineerd te worden**.

Een soldaat heeft niet alleen spieren nodig, maar ook **wapens**. Deze wapens geeft God ons, en het zijn zeer krachtige (2 Kor. 4:10)! Deze wapens moeten we eerst en vooral leren kennen: net zoals een aardse soldaat de technische aspecten van zijn geweer, kanon, tank... moet **studeren**, moet een christen diepgaande studie doen over o.a. Gods Woord. Maar wat heeft een soldaat aan wapens als hij ze bestudeerd heeft, maar er niet mee **vertrouwd** geraakt is? Zowel een harnas,

een log middeleeuws zwaard, een slinger, een paard, een speer, boog en pijlen... het zijn allemaal dingen die je niet van de eerste keer zomaar gebruikt. Ze vergen veel oefening, en dat komt alleen door het vele gebruik: dagen, maanden, jaren tot ze a.h.w. een verlengstuk van onze arm zijn geworden. Het pantser dat in het begin kunstmatig aanvoelde, wordt zo gewoon dat we het nog nauwelijks voelen en er zelfs mee gaan slapen. Gebedssoldaten kennen hun wapens: gebed, Gods Woord, het proclameren van de waarheid, het heil, de liefde, het bloed van Jezus. Een gebedsstrijder moet doordrongen zijn van Gods Woord om dit tweesnijdende zwaard handig en snel te kunnen zwaaien. Het pantser van Christus' gerechtigheid moet a.h.w. een tweede huid zijn geworden. Gebed is iets geworden dat dag en nacht spontaan uit zijn hart naar boven borrelt, enz.



Een volgende, belangrijke vereiste voor soldaten is **solidariteit**. Een leger, zelfs van allemaal getrainde soldaten, dat niet samenwerkt, is ondenkbaar. Eén soldaat, hoe uitgerust en getraind ook, kan niets doen. Wie niet kan samenwerken, zal eerder storen dan helpen: op cruciale momenten zal hij kiezen voor zijn privé-ambitie of voor zijn ego, en alles in de war sturen. In een goed functionerend leger is er éénheid, zelfs een sterke onderlinge broederband: in een goed peloton zullen alle soldaten elkaar dekken, beschermen, voor elkaar door het vuur gaan, en gewonde makkers ten allen prijze proberen te recupereren. In het heetst van de strijd kunnen ze het zich niet permitteren om elkaar te bekritisieren of ruzie te maken. In Gods leger geldt dit nog sterker. Kritiek hebben op elkaar, op andere kerken, gereserveerdheid, wantrouwen, vooroordelen, muurtjes... het zijn zonden, het zijn luxeproblemen, die we ons in oorlogstijd niet kunnen



Op 13 februari was er trouwens een zeer positieve **TV-reportage op "Terzake"** (Canvas) over de groei van de (ongeveer 60) Antwerpse evangelische gemeenten.



Kort tevoren had het **stadsbestuur** van Antwerpen het initiatief genomen om het probleem van de allochtone gemeenten te proberen op te lossen: zij hebben veel moeite om gebouwen te vinden die groot genoeg zijn, en waar zij naar hartelust kunnen aanbidden met de decibels die zij gewoon zijn, zonder de burens te storen.

Het stadsbestuur probeert, samen met de Federale Synode, te regelen dat zij de leegstaande katholieke kerken kunnen gebruiken; is dat niet uniek in ons land? De mentaliteit begint te veranderen!

STADSGEBED ANTWERPEN

Een ander en zeer boeiend initiatief is het stadsgebed Antwerpen. Het verlangen om met alle Antwerpse kerken en gemeenten regelmatig samen te bidden is voortgevloeid uit de Global Day of Prayer (Pinksteren 2005). Na een voorbereidende vergadering in oktober is er op 16 januari de eerste ontmoeting geweest in het "Evangelisch Centrum" in Deurne: alle gekende gemeenten van Antwerpen waren uitgenodigd. Er waren een 50-tal aanwezigen, uit 6 Nederlandstalige gemeenten, 4 Franstalige, 7 Engelstalige en 1 Spaanstalige. Pieter Bos, de nationale coördinator in Nederland, sprak de leiders toe en gaf een uitvoerige uitleg van de principes en bijbelse achtergronden. Vragen werden beantwoord en enkele afspraken gemaakt, o.a. tot het vormen van een stuurgroep.

Voortaan zal dit stadsgebed elke derde maandag van de maand plaatsvinden. Het zal veel wijsheid, gevoeligheid en liefde vragen om met verschillende kerkelijke achtergronden en verschillende rassen en talen samen te bidden in eenheid: een echte uitdaging, maar des te meer een overwinning voor het evangelie als het mogelijk is. Bid hiervoor, en dat het veel navolging mag vinden in andere steden.

permitteren. Op dit gebied is nog gigantisch veel werk in Gods geliefde gemeente. Veel christelijke leiders en groepen gaan door met hun geweren op elkaar te richten i.p.v. op de vijand. Als alle tijd en energie die hieraan al is besteed, gebruikt was om de wereld te evangeliseren, waren er geen onbereikte volken meer! Een gebedssoldaat kan het zich niet permitteren om te zeggen: "Met die en die wil ik niet samenwerken"; hij moet leren dankbaar zijn voor elke medestrijder, flexibel zijn en leren samenwerken met anderen, ook andere talen en rassen. Zolang christenen nog denken dat ze de luxe hebben om kieskeurig en moeilijk te doen over details en kleine verschillen, beseffen ze niet de urgentie van de tijd.

Ook essentieel in een leger is **goede communicatie**: goede radio- en antenneverbinding tussen de verschillende eenheden onderling en met het hoofdkwartier kan het verschil maken tussen overwinning of nederlaag. Dit is meestal het eerste wat de vijand wil uitschakelen om bepaalde troepen van hun hoofdkwartier te isoleren: telefoonlijnen en communicatiecentra worden vernietigd, verkeerde informatie wordt bewust doorgestuurd om te misleiden, te verwarren enz. Zo ook zal de duivel er alles aan gelegen zijn om de communicatielijnen



tussen ons en God en met elkaar te verbreken, te verstoren, te verwarren enz. Hij steelt ons gebedsleven, en scheidt ons van elkaar door misverstanden. Door een open en vrij gebedsleven blijven we veilig met de Allerhoogste verbonden, maar ook dit is iets om nauwlettend over te waken.

Na de motivatie en vereisten komt een derde belangrijk punt: **strategie**. Geen enkel leger voert oorlog zonder een doordacht plan of tactiek. Een strategie wordt gebouwd vanuit de kennis van de vijand (zijn sterkten en zwakten), en kennis van de eigen middelen (onze sterkten en zwakten).

Eerst en vooral is het dus belangrijk om **de vijand** goed te kennen ("zijn gedachten zijn ons niet onbekend", 2 Kor. 2:11). De duivel is sluw en gewetenloos en gebruikt alle denkbare en ondenkbare maffia- en terroristenmethodes. Hij kent alle meest geraffineerde tactieken van **psychologische oorlogsvoering**, intimidatie, infiltratie, desinformatie, afleiding, camouflage, manipulatie, en werkt systematisch, doelgericht, rusteloos aan zijn plan om de ganse mensheid, Gods geliefde schepselen, compleet ten gronde te richten. De wreedste scènes op televisie en in films geven een klein beetje (!) een idee van wie de duivel is. Zijn listen en vermommingstrucs zijn "geniaal". Soms laat hij mensen geloven dat hij niet bestaat, ofwel stelt hij zichzelf voor als een (onschuldig ogend) komisch wezentje met bokkepoten, ofwel doet hij daarentegen alsof hij alle macht heeft op aarde en de échte heerser is van deze planeet (waardoor we verlamd worden van angst). Ofwel houdt hij zich stil en verborgen als een roofdier op de loer, ofwel gaat hij juist keihard blaffen om te intimideren en vrees aan te jagen. Zijn wapens zijn voornamelijk angst en leugen. Door angst remt hij ons af en verlamt hij ons. Door leugen brengt hij ons op een dwaalspoor. Opdat we zijn leugens zouden geloven, vermengt hij ze altijd met nét genoeg waarheid opdat het niet té doorzichtig zou zijn. Verkeerde godsbeelden, een verwrongen zelfbeeld... het zijn zijn favoriete wapens. Verdeeldheid zaaien, twijfel verspreiden, verwarring, intimidatie... dat zijn zijn effectiefste strategieën.

Daarom moeten we als christenen ook ónze strategieën bepalen: licht en **waarheid**! Licht verdrijft duisternis altijd! Ontmaskeren van leugens (slechten van bolwerken, ontrafelen van leugensystemen, 2 Kor. 10:4-6), Gods Woord proclameren (= het zwaard van de Geest uitsteken, Ef. 6:17), **éénheid** met elkaar onderhouden, **liefde**

VERSLAG GEBEDSKAMP DOORNIK (3-5 NOV 2005)

Voor het eerst hadden we in België een "gebedskamp" voor voorbidders, en dan nog wel met Vlamingen en Walen samen. We werden in Doornik heel warm verwelkomd op een "zuidse manier" (d.w.z. met veel kussen). De gemeente "Centre Vie Chrétienne" is een gemeente met een brandend hart voor gebed en voorbede, dit door de stimulans van hun voorganger Michel Barbez. Er was fijne en vrije aanbidding en heel "gevoelig" onderwijs door Jürgen Klammt uit Duitsland, een naaste medewerker van Michael Schiffmann. We hebben o.a. samen gebeden rond de Belgische vlag, en een gebedswandeling door Doornik gemaakt, een stad met een belangrijke geestelijke geschiedenis. Er zijn relaties ontstaan en vriendschappen gegroeid. De drie dagen waren veel te kort. We zijn geëindigd met te zeggen dat wij als Vlamingen hen in 2006 naar bij ons zullen uitnodigen voor een vervolg. We zoeken een geschikte datum ergens in november. **Wordt dus vervolgd.**



DATUM:

van maandag 27 februari
13.30u tot vrijdag 3 maart
2006 17.00u.

De sessies zijn telkens om
10.00u, 14.00u en 19.00u
(alleen woensdagavond is
vrij).

PLAATS:

Assemblée du Plein Evangile,
Rue Scailquin 36,
1210 Sint-Joost-ten-Node.

Deze zaal is vlakbij Madou
(Leuvensepoort, waar de
kleine ring van Brussel de
Leuvensesteenweg kruist);
op 100 meter van metrohalte
„Madou“.

Er is mogelijkheid tot
goedkope overnachtingen in
de BEZ-gebouwen (15 • per
nacht; op voorhand
reserveren!).

Kosten: 7,5 • per sessie, 15
• per dag, 60 • voor de ganse
week.

Alle toespraken worden op
CD's opgenomen en zullen te
koop zijn. Steve heeft ook een
boek geschreven dat in het
Nederlands vertaald is, en ook
dit is te koop.



versterken, **geloof** en
vertrouwen oefenen. Onze
wapens zijn véél krachtiger dan
de zijne; als we ze maar leren
gebruïken, zijn we
onoverwinnelijk!

Een groot probleem in onze
geestelijke strijd is dat **de
vijand** zeer diep **geïnfiltreerd**
zit in onze eigen rangen: als hij
de ene christen kan gebruiken
om de andere onderuit te halen,
heeft hij twee vliegen in één slag!
Verdeeldheid zaaien is een
meesterlijke tactiek. Maar hij
zit nog dieper geïnfiltreerd,
namelijk in ons eigen vlees: onze
“oude ik” is zijn sluwe

handlanger, die in onze gedachten constant obstructie voert,
tegenwerkt, verdragingsmanoeuvres uitvoert... De vijand is werkelijk
geestelijk, en dit maakt het tot een heel ander soort oorlog dan een
aardse oorlog met geweren en bommen. Er is veel
onderscheidingsvermogen nodig om hem te raken, zonder
medechristenen te verwonden.

Elke christen heeft een plaats in dit leger. Een christen die zijn
plaats niet inneemt in de rij, laat een opening, een lege plaats in de
slagorde. Ieder heeft zijn eigen stukje grond, zijn eigen territorium,
zijn erfdeel waarvoor hij verantwoordelijk is, dat hij moet veroveren en
verdedigen: zijn gezin, gemeente, plaats in zijn familie of
werkomgeving, of ruimer: plaats in het land, in de media, politiek,
kerk, enz.

Bij deze willen we dus **een oproep doen** aan ieder die dit leest!
God heeft ieder van ons tot een strijder gemaakt, niet tot een
toeschouwer of een slachtoffer. Maar een leger kan pas functioneren
als iedere soldaat er stáát! Neem a.u.b. je plaats in in Gods leger!
Meld je aan! Lát je door God opleiden en vormen. Wees
gepassioneerd om voor zulke Koning te mogen strijden! Kén je plaats

in het leger! Wees trouw in de training en discipline! Zorg dat je conditie op punt staat! Bereid je voor in vreedstijd! Bewaak je relatie met God, je ongestoorde communicatie met Hem! Wees niet bang om offers te brengen! Kén je wapens, oefen ermee, en zorg dat je ermee vertrouwd raakt! Wees niet bang om verwond te raken! Laat je kwetsuren niet etteren, maar vergeef zo snel mogelijk. Kén de kieren en spleten waardoor de vijand telkens bij jou binnenkomt, en sluit ze af! Kiés voor éénheid met je broers en zussen, en weiger verdeeldheid binnen te laten in je gedachten! Ga voor hen door het vuur! Wees open en transparant voor hen! Reken af met je trots en eigennigheid! Wees moedig en vol geloof, en ontwapen alle leugens! Heb een strategie in je leven en stel jezelf duidelijke doelen! Verover jouw stukje beloofde land, verdedig het en breid het uit!

Totdat Gods koninkrijk in België zal gekomen zijn!

“Dan zullen vijf man van jullie er wel honderd achtervolgen, en honderd man van jullie wel tienduizend!” (Leviticus 26:8)

“De kleinste woog op tegen honderd, de grootste tegen duizend” (1 Kron. 12:14)

“De kleinste zal tot een geslacht worden, en de geringste tot een machtig volk” (Jesaja 60:22)

GEBEDSCURSUS ROND VRIJMETSSELARIJ

27 FEBR – 3 MAART 2006, BRUSSEL

De spreker op deze cursus, Steve Worrall-Clare, is een ex-vrijmetselaar uit Zuid-Afrika, die een bediening heeft van geestelijke strijd en bevrijding. Vorig jaar is hij in Nederland geweest en heeft daar diepe indruk gemaakt. Hij zal vanuit zijn ervaring leren hoe je vrijmetselarij kan herkennen en hoe je ertegen kan strijden in gebed.

Vrijmetselarij is zeker in België zeer sterk aanwezig in de hoogste politieke, economische, culturele, juridische, militaire en veel andere milieus. Ze heeft sinds het ontstaan van België een sterke stempel gedrukt op ons land. Zij zijn o.a. de drijvende kracht geweest achter de abortus- en euthanasiewet, en achter het weren van God uit de Europese grondwet.



Deze cursus is bedoeld voor mensen die willen bidden voor België en Europa, dus niet voor “het grote publiek”. De toespraken zijn in het Engels, er wordt vertaald in het Frans en in het Nederlands. Hoewel het erg aanbevolen is het ganse seminar mee te maken, is het toch mogelijk om ook aparte delen bij te wonen.