

In een vorig nummer van VlaAnders hebben we als Gebedsnetwerk onze lange termijn visie weergegeven in het "Gebedsmanifest"¹. Het is een visionaire tekst, een grootse droom, een ambitieuze verklaring over hoe wij een gebedsbeweging in België zien. In verschillende nummers van VlaAnders zijn we bezig de zes verschillende punten hiervan dieper uitwerken. Het eerste artikel in deze reeks ging over het persoonlijke, strijdbare gebed van elke christen, het tweede over het belang van leiders en hun gebedsleven, het derde over gebedsgroepen op alle niveaus, het vierde over een gebedsleger, het vijfde over de eenheid in gebed, en nu het laatste over...

GEBEDSMANIFEST (6): voor een doorbraak van Gods koninkrijk in alle segmenten van ons land

Het doel van de kerk is niet de kerk: de gemeente is bedoeld als **"zout en licht voor de wereld"**, zegt Jezus (Matt. 5:13-16). Zout is er niet om zichzelf te zouten, en een lamp is er niet om zichzelf te beschijnen. De kracht van de gemeente kan en mag dus gemeten worden aan de veranderende werking die ze heeft op de wereld om haar heen.

De kracht van ons getuigenis en van ons gebed wordt dus verondersteld effect te hebben en "meetbaar" te zijn. Het is bijvoorbeeld bekend dat tijdens de opwekking in Wales (1905) talloze cafés hun deuren moesten sluiten omdat zoveel dronkaards zich bekeerden. Ook de bekende video's van **"Transformations"** tonen voorbeelden van steden of streken in deze wereld waar criminaliteitscijfers dalen, gevangnissen leeg raken, de economie herleeft, de AIDS-epidemie teruggedrongen wordt... door gezamenlijk gebed (en actie) van de christenen. De visie van Transformations is dat, wanneer alle kerken en christenen van een stad/streek/land gezamenlijk bidden en zich inzetten, de wereld om haar heen dit ongelooflijk sterke getuigenis ziet en duidelijk zichtbaar getransformeerd wordt. De traditionele of klassieke visie op kerk-zijn zegt: "Christenen houden zich bezig met de kerk en de hemel, de aarde en de politiek is voor de ongelovigen". Of, nogal zwart-wit gezegd: "de kerk is van God en de wereld is van de duivel". Deze



¹ Je kan de tekst en de vorige artikels ook vinden op www.gebedsnetwerk.be/downloads/

artificiële **scheiding tussen kerk en maatschappij** speelt handig in de kaarten van de duivel die op deze manier vrij spel krijgt dankzij al die christenen die vroom hun ogen naar boven richten en oogkleppen opzetten voor wat om hen heen gebeurt. Bidden is veel meer dan een activiteit die mijn persoonlijke redding en zielsvrede moet waarborgen, terwijl we toezien hoe de wereld naar de hel gaat. Waarom zien we de laatste vijftig jaar dat zelfs in landen met een grote christelijke meerderheid en een sterke christelijke erfenis zeer onchristelijke wetten worden gestemd (abortus, euthanasie, homohuwelijk...)? Hoe kan het dat in sommige Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen de kerken exponentieel groeien, maar het land zelf een puinhoop blijft vol corruptie, onrecht en armoede? Waarom stroomt de reinigende, heiligende en genezende kracht van het evangelie niet door naar de samenleving?

Gods koninkrijk is ook groter dan de gemeente alleen: God is en blijft Heer over de ganse aarde, of ze Hem erkennen of niet. *"Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen"* (Psalm 24:1). *"God is koning van heel de aarde"* (Psalm 47:8). En over de Messias staat geschreven: *"Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit"* (Psalm 2:8). God is even geïnteresseerd in elk mens, in elk volk, land, koninkrijk... als u en ik in onze erfenis!

In 1975 werd de visie gelanceerd van **de "zeven bergen"** (door Bill Bright, stichter van "Campus Crusade", Loren Cunningham, stichter van "Youth With a Mission", en Francis Schaeffer op hetzelfde ogenblik, maar los van elkaar). De grondidee is dat een

maatschappij bestaat uit zeven invloedssferen of sectoren (vergeleken met "bergen"), die onze cultuur bepalen. Dit zijn: de economie (zakenwereld, financiën), regering (overheid, politiek), gezin (huwelijk), kerk, onderwijs (opvoeding, wetenschap), media (pers) en kunst/ontspanning (entertainment, sport). Op elk van deze gebieden zijn een klein aantal mensen (3 à 5%!) die de "top" van de berg bezetten en "de toon zetten", de agenda bepalen: de trendsetters,



marktleiders, beslissers... Het zijn die mensen die altijd als experts geïnterviewd worden op tv, die als autoriteit constant geciteerd worden, wiens naam met respect wordt uitgesproken... Wanneer deze beleidmakers bijv. in de media beslissen dat vervolging van homo's een "hot item" is en vervolging van christenen niet, dan word je elke dag om de oren geslagen met berichten over het eerste en wordt het tweede doodgezwegen.

Op elk van deze bergen is er dus **strijd** wie "op het podium" staat en de cultuur bepaalt. Christenen horen zich hier bewust van te zijn en gericht te bidden voor elk van deze gebieden: als zij passief blijven, zullen anderen met plezier dit vacuüm invullen. Als een christen zegt: "Ik bemoei mij niet met politiek", vergeet hij dat politiek zich wel bemoeit met hem! ... en met zijn gezin, zijn geliefden, zijn toekomst, zijn financiën, zijn vrijheid van denken... Niet alleen moeten we bidden voor deze zeven invloedssferen, maar er ook actief in zijn. En als wij dat zelf niet kunnen, laten we dan bijv. bidden dat God christen kunstenaars zal opwekken die tot in de hoogste regionen zullen doordringen en daar hun stem zullen laten horen. Prijs God voor wedergeboren kunstenaars die Gods schoonheid schilderen, bezingen, beschrijven, uitdansen, filmen, beeldhouwen... i.p.v. de vele schokkende en aanstootgevende "kunst" waar we beschaamd ons hoofd van moeten wegdraaien. Bid God om gelovige journalisten die de moed hebben om in de moeilijke wereld van de media werkzaam te zijn en zich zuiver te houden en eerlijke en positieve

reportages maken. Smeek God om politici die nog ontzag hebben voor zijn wetten, dat ze de genade en zalving krijgen om in deze keiharde en van-God-gescheiden wereld de koers van het land mee om te buigen, zoals Daniël dat deed in het Babylonische rijk. Dank God dat er topwetenschappers zijn die zich niet schamen om voor hun geloof uit te komen, ook al worden ze door hun collega's met de nek aangekeken, en bid dat zij op zekere dag evenveel ruimte in de pers mogen krijgen als de andere.



Vanuit al deze gebieden komen soms trouwens al zeer mooie getuigenissen, zoals verschillende topsporters die vrank en vrij God de eer geven voor hun overwinning. Maar

"De bergen smelten als was voor het aangezicht van de HEERE, voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde"
(Psalm 97:5)

er zijn er veel meer, en het zou zeer interessant zijn om deze breder bekend te maken om visie en geloof te ontwikkelen. Er zijn verhalen van zakenmensen, multimiljonairs die God absoluut de eerste plaats geven in hun bedrijf, op een ethische, christelijke en rechtvaardige manier handelen, rijkelijk gezegend worden en op hun beurt overvloedig anderen zegenen,

en op deze manier op hun "berg" aan mammon een stuk terrein ontfutselen. De gevolgen van een zakenwereld-zonder-God hebben we gezien in de wereldwijde bankencrisis, veroorzaakt door mateloze (en waarden-loze) hebzucht. Maar dit geldt voor elke invloedssfeer, nl. dat ze zonder God ontaardt en uit elkaar valt. Christenen voor wie God niet alleen God-in-de-kerk-op-zondag is, maar ook God-op-de-werkvloer-op-maandag, kunnen een wezenlijk verschil uitmaken. God kan als koning heersen via mensen die Hem eren en erkennen, rekening houden met zijn wetten, en Hem de ruimte geven die Hem toekomt.

"Laten de bergen tesamen jubelen"
(Ps 98:8)

In ieder geval, ons einddoel als Gebedsnetwerk is niet dat er méér

bidder bij komen (wat we zeker wel hopen!), maar **dat ons land diepgaand getransformeerd zal worden**:

dat God welkom zal zijn in de regering en het parlement, in het koningshuis en in het leger, op Tv en in de kranten, in toneel en schilderkunst, in onderwijs en sport, in de jeugdzorg en de psychiatrie, in de muziekwereld en op de rechtbanken, in het asielbeleid en de banksector, in de architectuur en OCMW's, in de literatuur en op internet, op het stadhuis en bij de politie, onder straathoekwerkers en in gevangenis, op de schoolbanken en in de bioscopen, in crèches en bejaardenhuizen, in de cafés en het amusement... Een uitdaging? Te groot om te geloven? Ook met een God die "alle dingen nieuw maakt" (Openbaring 21:5)?

*"Loof de HEER,
... alle bergen en
heuveltoppen"*
(Ps 148:9)

Ignace Demaerel

