



ALS GEBED VIRAAL GAAT ... SPECIALE EDITIE 'CORONA CRISIS'

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus sturen we een speciale editie vanuit de gebedsnetwerken van de EAV. Deze mail bevat een aantal gebedspunten met betrekking tot deze crisis. De komende weken zullen we op zondag en woensdag een mail met gebedspunten verzenden.

Deel 2 - Extra editie 25/03/2020

[Aan de verantwoordelijken van de evangelische kerken: stuur deze gebedsmail door aan alle gemeenteleden, zodat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van deze gebedsactie.](#)

Beste broeder/zuster,



Op steeds meer manieren verenigen christenen zich om samen te bidden in deze tijd van Corona-crisis. Afgelopen zondag was er de live-stream die door de EAV werd aangeboden en die ook nu nog [online](#) staat.

Momenteel wordt gezocht naar een vervolg hierop – ook rekening houdend met de maatregelen die door de overheid genomen zijn (o.a. op het vlak van hoeveel mensen er samen mogen zijn) en die we uiteraard ook strikt willen toepassen. Verder heeft de Wereld Evangelische Alliantie zondag 29 maart uitgeroepen tot een Wereldwijde Dag van Gebed (zie info aan het einde in deze sAmen). Meer dan ooit is gebed levensnoodzakelijk.

Laat ons Gods KANSEN zien en gebruiken.

Deze week hadden we als Evangelische Alliantie met een aantal gezamenlijke gebedsnetwerken in Vlaanderen onze eerste livestream ooit. Wat een kans kregen we daardoor aangereikt. De wereldwijde crisis waar we ons in bevinden, geeft ons ook nieuwe mogelijkheden. Wij als gebedsnetwerken zien uit naar meer bidders voor ons land en de wereld. En mensen hebben nu

meer tijd.

Deze morgen werd ik wakker met een droom. Ik zat naast een molen aan een tuintafel en we zaten met een aantal te praten over de wereld en het leven. Een van de aanwezigen zei: 'Hoe komt het dat jullie zo een rust uitstralen. De hele wereld staat toch op zijn kop. Hier zitten jullie in alle rust'. Toen werd ik wakker. Het was alsof de Heer me zei ik wil dat je in Mijn rust blijft. (Fil.4:6,7) Jij hoeft alleen je dagelijkse verantwoordelijkheden op te nemen en achter Mij te blijven. Dan zal Ik je wel verder aansturen. God opent deuren. We mogen er in stappen. Wat de resultaten zijn is niet aan ons.

Intussen zien we heel wat mogelijkheden. Enkele waar ik van hoorde zijn: Boodschappen doen voor oudere burens of ouders.

Dagelijks enkele bellen en hen vragen naar hun belangrijkste zorg waarna we deze daarna samen door bidden.

Elkaar als huiskringen ontmoeten online via WhatsApp, Skype of Zoom. Mondmaskers naaien voor in de zorg.

En in onze gemeente bidden we deze week 's morgens van 8.00 – 9.00 uur online.

Bid dat we in Gods rust kunnen blijven en Gods kansen zullen zien en benutten.

Corneel Crezee

Verschillende kerken en samenwerkingsverbanden nemen online-initiatieven om samen te bidden. Zo is er bijvoorbeeld het 'Gebed voor Gent', een gebedsketting waarvoor men zich kan inschrijven. Neem hiervoor contact op met Eddy Delameillieure (0485/954720) of per [mail](#).

Gebedsthema's

De huidige crisis is nog veel meer dan een probleem op het vlak van gezondheid. Veel facetten van de samenleving worden getroffen door de pandemie. Op nationaal en internationaal vlak zijn er de gevolgen op economisch vlak, maar op individueel vlak zijn er de persoonlijke problemen van eenzaamheid, armoede, depressie. Laten we vooral bidden voor de mensen die kwetsbaar zijn – zowel fysiek als mentaal. Laten we ook de vele vluchtelingen in ons land niet vergeten, die nu nog meer dan anders aan hun lot zijn overgelaten.

Nog enkele gebedstips van Ignace Demaerel ([gebedsnetwerk.be](#))

Bid voor de **overheden**, dat zij wijsheid van God mogen ontvangen om de juiste maatregelen te nemen (1 Tim. 2:2). Zij hebben een grote verantwoordelijkheid, en als wij hen zegenen, zullen we zelf gezegend worden.

Bid voor **ons land**: dat de crisis een gelegenheid mag zijn voor God om mensen wakker te schudden en hun ogen te openen. Opdat mensen meer hun broosheid zullen beseffen, hun nood aan God. Het is hoogmoed om te denken dat we de wereld naar onze hand kunnen zetten. Bid dat God die 'machten' doet vallen die moeten vallen. En dat er geestelijke honger komt in België!

Bid voor **gelegenheden** om Gods liefde te tonen. Maak van de nood een deugd. Dat de crisis een opportuniteit mag zijn om als christen naastenliefde te tonen, eenzamen te contacteren, een helpende hand te bieden, vrede uit te stralen. Opdat mensen door onze goede werken God mogen verheerlijken (Matt. 5:16).

Hieronder een aantal gebedsonderwerpen die we ontvingen. Andere gebedspunten zijn nog altijd welkom (sAmen@EAVlaanderen.be).

Graag gebed voor alle alleenstaanden in deze tijd, zowel de ouderen, die zeker onze aandacht en hulp nodig hebben, maar ook voor de jongeren alleenstaande. Doordat ze nu vaak niet kunnen gaan werken en "in hun kot" moeten blijven, zijn ook zij, afgesneden en geïsoleerd van anderen wat heel moeilijk kan zijn en tot depressie kan leiden. Zij hebben gebed nodig. Mag Abba Vader ons ook Allen in herinnering brengen als er zo iemand in onze kennissenkring is, zodat we die regelmatig kunnen bellen sms-en....

Patrick

Ik vraag gebed voor mijn zoon (31jaar) is gisteren naar de kliniek moeten gaan. Hij heeft alle symptomen van het Coronavirus. Hij is buschauffeur en al twee weken thuis. Ze hebben hem gisteren aan de beademing gelegd.

Zijn vrouwke is terug zwanger ...
Margreta

Een dankpunt: Mijn zoon heeft corona gehad en is genezen. Prijst God! Helaas is nu zijn vriendin ziek – ze is 5 maanden zwanger.

Marijke

Laten we samen bidden voor een goede geest van onderscheiding, nu velen op het internet op zoek gaan naar preken en bemoediging, dat ze niet op de verkeerde dingen vallen, die hun afleiden van de waarheid.

Jean Pierre

[Stuur](#) ook zelf gebedspunten door naar sAmen@EAVlaanderen.be

Wereldwijde Dag van Gebed

De Wereld Evangelische Alliantie (WEA) heeft zondag 29 maart uitgeroepen tot een wereldwijde dag van vasten en gebed. Uitgangspunt van deze dag is de tekst uit 2 Kronieken 7: 13, 14: Wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen’.

De WEA heeft een (Engelstalige) [Gebedsgids](#) voor deze dag ontwikkeld. Hieronder enkele fragmenten daaruit:

Gods belofte aan Gods volk is er een van herstel als reactie op nederig gebed. Tegenwoordig is Gods volk verspreid over de hele aarde, maar toch, waar we ook zijn, Jezus is in ons midden (Matt. 18:20). We zijn individueel de tempel van de Heilige Geest en samen zijn we de tempel van de levende God (1 Kor. 6:19, 2 Kor. 6:16).

Wat in de tijd van koning Salomo bij de inwijding van de tempel werd beloofd, mag evengoed op ons, die leven onder het Nieuwe Verbond, worden toegepast (Rom. 12;1,3, Filippenzen 2:3-11). We mogen er zeker van zijn dat God aandacht besteed aan ons roepen als we komen met de houding van Christus, in nederigheid en afhankelijkheid, toegewijd aan gehoorzame dienst, zelfs tot de dood. We zijn Gods heilige volk in Jezus Christus (1 Kor. 1:2, Ef. 1:18, 2:19, Filippenzen 4:21, Kol. 3:12, Hebr. 13:12, 1 Petr. 2:9, en veel andere teksten). Waar we ook zijn, met de houding van Christus, bekrachtigd door de Heilige Geest, wordt Gods Naam geëerd.

Laten we, vanuit die zekerheden, ons verenigen en ons deze dag richten op God, door te bidden en te vasten in het geloof en in de hoop op Gods genade te midden van COVID19 virus. Bid met de verwachting dat God effectief zal luisteren vanuit de hemel, dat Hij onze zonden zal vergeven en ons land zal herstellen, en allen die er wonen.

Bereid jezelf voor:

De apostel Paulus schreef, toen hij de gelovigen in Rome wilde bemoedigen: “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaglijke en volmaakte wil van God is.” De wereld is vervuld van angst nu de mensen proberen de mogelijke dreigingen in hun gezondheid en in hun financiële toestand te begrijpen. De beste troost die de seculiere overheden ons kunnen bieden, is dat ze aan een oplossing werken en dat we intussen kalm, rationeel en vriendelijk moeten blijven. Maar een mens is wat hij is: in de eerste plaats gericht op zelfbehoud. Paniekaankopen in de supermarkten tonen aan hoe weinig we eigenlijk geven om de noden van anderen.

Dat zou niet het geval mogen zijn bij de volgelingen van Jezus. We moeten hun gedrag en gewoonten niet overnemen. Integendeel, we hebben de mogelijkheid om sterren in de duisternis te schijnen wanneer we in deze omstandigheden een antwoord bieden zoals Christus, door de kracht van de Heilige Geest, door een leven en dienen in volmaakte vrede (Jes. 26:3).

Dat alles begint met het naderen van Gods aanwezigheid – en daar blijven:

- Met geloof – de voorwaarde om tot God te komen (Rom. 10:14)
- Met nederigheid – in het besef van zwakte, wanneer we belijden dat we God nodig hebben en dat onze zonden ons van God scheiden (Jes. 59:1-2)
- Met oprechtheid – ernstig gebed is krachtig (Jak. 5:16)
- Met verwachting – dat God zal horen en ons zal uitreddend (Micha 7:7, Zach. 10:6)
- Met vertrouwen – dat God zal horen en op een positieve manier zal antwoorden (1 Joh. 5:14)
- Met bewustzijn – dat we niet alleen zijn, maar deel uitmaken van ‘alle heiligen’ (Ef. 6:18)
- Met dankbaarheid – vanwege de goedheid van God (Kol. 4:2)
- Met vrede – niet bezorgd over iets, maar met vertrouwen op God voor alle dingen (Fil. 4:6-7)

Thema's die deel kunnen uitmaken van deze dag:

- Belijdenis
- Lofprij
- Gebed om bescherming
- Gebed voor onze gezinnen

- Gebed voor onze vrienden en bure
- Gebed rond het Corona-virus
- Gebed voor iedereen die alleen en eenzaam is
- Gebed voor de armen en de kwetsbaren
- Gebed voor de overheidsbeleid
- Gebed voor de gezondheidszorgers
- Gebed voor de economische toestand
- Gebed voor de geestelijke leiderschap
- Gebed dat Gods wil geschiede ...

Meer info in de sAmen van aanstaande zondag.

Samenstelling in samenwerking met het Gebedsplatform Vlaanderen.

Meer info: EAV, [Boomlaarstraat 12](#), 2500 LIER, 0484/399390, sAmen@EAVlaanderen.be