

Gebeds10-daagse 2020

In de 10 dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren willen we graag bidden met focus op de Persoon en het werk van de Heilige Geest. In die periode zullen we 4 keer een platform aanbieden om online samen te bidden – op die manier kunnen we iets beleven van die eenheid die 2.000 jaar geleden zo krachtig aanwezig was toen de discipelen wachtten op de “Belofte van de Vader”, de uitstorting van de Heilige Geest.

Per dag is er een bepaald aspect van de Heilige Geest uitgewerkt.

Er zijn bewust veel Bijbelverzen verwerkt. Je bent natuurlijk helemaal niet “verplicht” om ze allemaal op te zoeken. Neem gewoon elke dag wat tijd voor stille overdenking van (een aantal van) deze verzen, m.a.w. lees de verzen een aantal keer door en laat ze rustig op je inwerken.

Voor wie dat wil bevat elk daggedeelte ook een “Verdieping”.

Op het einde staat telkens, vanuit de overdenking en de Bijbelverzen, een oproep tot gebed.

We willen je aanmoedigen om vindingrijk te zijn, en op bepaalde dagen ook eens *samen* te bidden via telefoon, via WhatsApp,... met een broer of zus uit de gemeente. Bid je mee dat we elkaar snel kunnen en mogen terugzien in onze gemeentes?

Veel zegen!

PS: tenzij anders vermeld komen de Bijbelverzen uit de Herziene Statenvertaling. De vindplaats staat er steeds bij, zodat je makkelijk de verzen kan opslaan in jouw vertaling als je dat liever hebt.

Donderdag 21 mei De Heilige Geest als Schepper – de Geest is God

Je moet niet lang bladeren in je Bijbel om iets te lezen over de Heilige Geest. Reeds helemaal in het begin van de geschiedenis zie je dat de Heilige Geest aanwezig is.

Genesis 1:2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.

Ja, Gods Geest was volop betrokken bij de Schepping. Je ziet dat herhaald op meerdere plaatsen in het Oude Testament;

- *Job 33:4 De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt.*

- *Psalm 33:6 Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.*

- *zie ook Psalm 104:30*

En merk ook de bijzondere gebeurtenis als Maria nieuws krijgt dat ze zwanger zal worden; *Mattheüs 1:20 (NBG '51) Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren*

verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.

Ook Jezus is dus – in de moederschoot van Maria – verwekt door de Heilige Geest zelf.

VERDIEPING

Wat we hierboven schrijven is niet moeilijk te begrijpen, als je weet dat de Heilige Geest God zelf is. In Handelingen zie je daarom hoe Petrus de benamingen “Heilige Geest” en “God” op gelijke manier gebruikt.

Handelingen 5:3-4 En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.

Net als God de Vader is de Heilige Geest alomtegenwoordig;

Ps. 139:7-8 Waar kan ik Uw Geest ontgaan,

waar Uw aangezicht ontvluchten?

Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar;

of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.

Hij openbaart de Goddelijke dingen en is alwetend;

1 Korinthe 2:10 Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.

En net als de Vader en de Zoon is de Geest eeuwig, dus zonder begin of einde;

Hebreeën 9:14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!

→ GEBED: dank God dat Hij door zijn Geest onze prachtige schepping gemaakt heeft. Bid dat je Gods krachtig werk mag ervaren in jouw leven... ook jij bent door Hem geschapen! Dank God dat niets aan zijn oog ontsnapt – Hij is alwetend en alomtegenwoordig. Elke zorg mag bij Hem gebracht worden, Hij kent ze reeds. Prijs God dat Hij de eeuwige, onveranderlijke is – als Vader, Zoon en Geest.

Vrijdag 22 mei De Heilige Geest als Gods kracht

De Heilige Geest is zonder twijfel een *Persoon* – de 3^{de} persoon van de Godheid.

Maar in de Bijbel wordt Hij ook regelmatig omschreven als Gods *kracht*. (De Heilige Geest wordt om die reden ook wel eens vergeleken met de wind.)

In het boek Richteren lees je met regelmaat hoe de Heilige Geest de Richteren (de toenmalige leiders van het volk Israël) krachtig maakt. De meest bekende richter is Simson. Over hem staat geschreven:

Richteren 15:14 Zodra hij te Lechi gekomen was en de Filistijnen hem met gejuich tegemoet kwamen, greep de Geest des HEREN hem aan en de touwen om zijn armen werden als in het vuur verbrande vlasstengels en zijn banden smolten weg van zijn handen

Ook op andere plaatsen kan je lezen over de Heilige Geest als “kracht van God”, denk maar opnieuw aan het bijzondere gebeuren met Maria:

Lucas 1:35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.

En in de woorden van Paulus:

Romeinen 15:13 De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

VERDIEPING

Als je de Schrift doorleest, dan zie je dat de Heilige Geest verschillende namen krijgt (zie Overdenking Maandag). Een van de namen is het mooie “de vinger van God”, die duidt op de kracht van de Geest.

We komen die benaming de eerste keer tegen in de krachtmeting tussen Mozes – eigenlijk moeten we zeggen: God die werkt doorheen Mozes – en de tovenaars van Farao. Als de tovenaars een verklaring voor de wonderen van God zoeken, zeggen ze:

Exodus 8:19 Toen zeiden de geleerden tot Farao: Dit is Gods vinger. Maar het hart van Farao verhardde, en hij luisterde niet naar hen - zoals de HERE gezegd had.

Merk daarbij op dat al gauw de tovenaars de wonderen van God niet meer kunnen nabootsen. God is groter en machtiger!

En verder

*- Psalm 8:4 Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren, die Gij bereid hebt:
wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,
en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?*

- Lukas 11:20 Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.

→ GEBED: dank God dat zijn Geest met kracht in jou en je gezin wil werken. Bid dat zijn Geest met kracht mag werken in en doorheen onze gemeente. Prijs God, Hij is sterker en machtiger dan welke tegenstand(er) dan ook! Prijs God dat in de Persoon van zijn Zoon, en in de kracht van zijn Geest het Koninkrijk dichtbij gekomen is.

Zaterdag 23 mei De Heilige Geest maakt ons tot kinderen van God

We zeggen het gemakkelijk: ik ben een kind van God. En het is natuurlijk ook volkomen waar. Maar wist je dat “kind van God zijn” sterk verbonden is met de Heilige Geest.

Lees maar de volgende verzen uit de brieven van Paulus;

- Galaten 4:6 *Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!*

- Romeinen 8:15-17 *Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!*

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Paulus legt hier uit dat wie een kind van God wordt, een heel bijzonder geschenk krijgt: hij krijgt Gods Geest in zich. Gods Geest is de 3^{de} persoon van de Godheid en is dus intiem vertrouwd met de wegen van de Vader en de wegen van de Zoon, van Jezus. Ze werken gedurig samen. En hoe bijzonder is het: doordat die Geest van God in ons komt wonen, mogen ook wij delen in die intimiteit. We moeten niet langer alleen maar “Heer” zeggen tegen God, wij mogen Hem voortaan ook “Abba, Vader” noemen, m.a.w. “Papa”. Zo vertrouwelijk leert Gods inwonende Geest ons omgaan met God.

VERDIEPING

God wil ons, door ons de Heilige Geest te schenken, helemaal tot Zijn kinderen maken. Ook de beelden “zegel” (een zegel drukken op iets toonde vroeger aan dat het jou toebehoorde) en “woning” (je woning is echt van jou, de plek waar je je thuis voelt) willen dit uitdrukken;

- Efeze 1:13-14 *In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid*

- 1 Korinthiërs 3:16 *Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?*

- Efeze 2:22 *in Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.*

→ GEBED: dank de Heer dat we heel vertrouwd met Hem mogen omgaan. Dank God dat we Hem “Abba, Vader, Papa” mogen noemen. Dank God dat Hij ons door en door kent en als een goede Vader het beste met ons voor heeft.

Dank God dat Hij als een stempel zijn Geest op ons gedrukt heeft – niets kan ons roven uit Zijn hand.

Bid dat we ons als “levende stenen” laten gebruikt worden door de Heer.

Zondag 24 mei De Heilige Geest vervult ons met Vreugde en geeft Leven

Vandaag een korte overdenking – zodat jullie ook nog toekomen aan de prediking ☺.

Blijdschap, vreugde is een heerlijk geschenk dat hoort bij het christen zijn. Ja, zelfs vreugde ondanks tegenslagen. Christelijke blijdschap is in tegenstelling tot de blijdschap die de wereld ons biedt niet afhankelijk van omstandigheden. Neen, ze vindt haar oorsprong in het werk van de Heilige Geest in ons leven.

Je ziet dat terugkeren in meerdere verzen in het N.T.

- *Romeinen 14:17 Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.*

- *zie ook Romeinen 15:13*

- *1 Thessalonicenzen 1:6 Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest,*

VERDIEPING

Gods Geest geeft ons ook nieuw leven, Hij is de “Geest des levens”. Dit leven in de Geest staat tegenover ons oude leven, dat een “leven in de zonde” was, een “leven in het vlees”.

Romeinen 8:2 (NBG '51) Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.

En dit nieuwe leven is ook een *eeuwig* leven. De woorden uit Romeinen 8 hieronder zijn duizelingwekkend. God heeft op Pasen een zeer krachtig werk gedaan in zijn Zoon, het dode lichaam van Jezus is opgewekt. En het is... diezelfde Geest die nu onze sterfelijke lichamen levend maakt!

Romeinen 8:11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

→ GEBED: dank de Vader dat we door zijn Geest vreugde krijgen in ons leven. Spreek je verlangen uit dat niet omstandigheden, maar de vreugde van Gods Geest de overhand krijgen in je leven. Prijs God – Hij is eeuwig, en zijn eeuwige Geest wil woning in ons maken.

Maandag 25 mei De Heilige Geest is de *heilige* Geest

De Geest van God heeft vele namen – en ik ervaar het telkens als een grote zegen als ik weer eens studie maak van die namen van Gods Geest (zie Verdieping).

Maar de naam die het vaakst gebruikt wordt voor de Geest van God is: “Heilige Geest”.

2 Kor. 13:13 De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

Heiligheid is een van de fundamentele eigenschappen van God. De Heilige Geest kan zich niet openbaren waar de zonde heerst. We zagen gisteren reeds dat het zondige vlees en de Geest tegenover elkaar staan.

Israël kreeg op een bepaald moment Gods Geest als vijand – hoe droef zijn de volgende woorden van de profeet Jesaja;

Jesaja 63:10 Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd.

Daarom is Hij voor hen veranderd in een vijand, Hij Zelf heeft tegen hen gestreden.

Maar ook in het N.T. lezen we een pijnlijke illustratie, hoe Ananias en Safira te licht omgingen met de heiligheid van Gods Geest – een tekst die we donderdag reeds zagen. (*Handelingen 5:3-4*)

Omdat God heilig is, worden ook wij opgeroepen om een heilig leven te leiden en Gods Geest niet te bedroeven of uit te blussen (zie Efeze 4:30 en 1 Thessalonicenzen 5:19).

VERDIEPING

Het is mogelijk dat Stefanus, ten hij de priesters voor zich zag die hem weldra zouden stenigen, zowel aan het gebeuren met Ananias en Safira gedacht heeft, als aan de woorden van Jesaja, toen hij vrijmoedig de volgende woorden uitsprak:

Handelingen 7:51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaders deden, zo doet u ook.

Voor een opsomming verwijzen we bijvoorbeeld naar een boeiend online artikel in AMEN. In het artikel vindt je ook uitleg wat elke naam betekent;

<https://www.amen.nl/artikel/382/namen-van-de-heilige-geest>

De Geest (1 Tess. 5:19; 1 Tim. 4:1)

De Geest van God (Gen. 1:2; Matt. 3:16)

De Geest van Christus (Rom. 8:9)

De Eeuwige Geest (Hebr. 9:14)

De Heilige Geest der belofte (Efe. 1:13)

De Geest van het Zoonschap (Rom. 8:15)

De Geest van genade (Hebr. 10:29, Zach. 12:10)

De Geest der heerlijkheid (1 Petr. 4:14)

De Geest van de waarheid (Joh. 14:17; 15:26; 16:13)

De Geest van geloof (2 Kor. 4:13)

De Geest van wijsheid (Efe. 1:17)

→ GEBED: bid dat je je zal uitstrekken naar een heilig leven, zodat Gods Geest zich thuis kan voelen bij jou. Als er zonde is in je leven, neem dan tijd om die te belijden. Neem biddend de tijd om de verschillende namen uit het artikel in Amen te overdenken, en te laten doorwerken in je hart en gedachten. Maak deze namen tot een gebed tot God. Neem tijd om op de bres te staan voor ons land. We zijn ver afgeweken van Gods geboden. Ga net als een Daniel de zonden van de natie belijden (hyperkapitalisme, het te weinig ondersteunen van de arme, de verdrukte, de vluchteling, het niet willen een stem geven aan het ongebooren leven). Bidt dat Gods Heilige Geest ons land en onze regeerders zal doorwaaien en reinigen.

Dinsdag 26 mei De Heilige Geest is de goddelijke Leraar

Vrijdag zagen we hoe “de vinger van God” kan duiden op de kracht van Gods Geest. Maar diezelfde uitdrukking wordt ook gebruikt als God zijn Woord laat neerschrijven.

Reeds bij het neerschrijven van de 10 geboden zie je dat gebeuren;

Exodus 31:18 En toen de HEERE geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinäi, gaf Hij Mozes de twee tafelen van de getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger van God.

Dé grote liederen- en gedichtenschrijver van Israël was Koning David. Vele zijn opgenomen in het Psalmenboek. Ook hij beseftte dat het eigenlijk niet zijn woorden waren, maar de woorden van God.

Lees hier wat hij – terugkijkend op zijn goed gevulde leven – neerschrijft;

2 Samuel 23:1-2

*David, de zoon van Isai, spreekt;
de man die hoog is opgericht, spreekt,
de gezalfde door de God van Jakob,
en lieflijk in psalmen van Israël.*

*De Geest van de HEERE heeft door mij gesproken,
en Zijn woord is op mijn tong.*

Ook in het Nieuwe Testament blijft de Heilige Geest de inspiratie van de Bijbelse woorden. Petrus getuigt daarvan;

2 Petrus 1:21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

VERDIEPING

Jezus en Paulus leggen ook de relatie tussen Gods Woorden en het onderwijs van de Heilige Geest.

- *Johannes 14:26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.*

- *Johannes 16:13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.*

- *1 Korintiërs 2:13 Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.*

Het is eigenlijk een heel bijzondere gedachte: de Persoon die de schrijvers van het Woord geïnspireerd heeft, is *dezelfde* Persoon die je helpt het Woord te begrijpen.

→ **GEBED: dank de Vader dat zijn Geest én het Woord geïnspireerd heeft én het Woord uitlegt. Prijs God omdat Hij ons niet als wezen heeft achtergelaten, maar Zijn wil heeft opgetekend door “de Vinger Gods”. Prijs God voor de diepe rijkdom die ligt opgesloten in zijn Woord.**

Bid dat we terug de kracht ontdekken van Geest-ervulde prediking en getuigenis. Maak er een gewoonte van om aan het begin van je stille tijd Gods Geest biddend te vragen je het Woord uit te leggen.

Woensdag 27 mei De Heilige Geest is de goddelijke Bidder

Een vers uit het O.T. dat mij dierbaar is zijn de woorden van de profeet Zacharia;
Zacharia 12:10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten

We durven dit te interpreteren dat Gods Geest een verlangen in onze harten kan uitstorten om bidders te worden. En een passende vraag aan de Heer is dan ook: “God, leg toch opnieuw een verlangen in mij om te bidden”. En idem dito voor de gemeentes in dit land: “Heer, wakker het verlangen om te bidden verder aan”. Want je kan praten over gebed, je kan boeken lezen over gebed, maar... een echte man of vrouw van gebed worden – dat is toch nog iets anders.

Maar niet alleen leren we uit Zacharia 12 dat Gods Geest een verlangen tot gebed in ons kan leggen, Hij is ook zelf een bidder! Lees maar wat Paulus hieronder schrijft.
Romeinen 8:26-27 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

Iedereen die bidt zal het al ondervonden hebben. Je bent vaak zwak, moe, er is zonde die moet beleden worden, je toewijding aan de Heer staat op een laag pitje. Wat is het een heerlijke belofte dat Gods Geest ons te hulp wil komen bij het bidden.

En hoe “krakkemikkig” onze gebeden vaak ook zijn (dit is nu even mijn vertaling van “we weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort ☺), het is helemaal niet erg – Gods Geest gebruikt die gebeden en gaat ze opnieuw bepleiten voor de troont van de Vader. Hoe bijzonder is dat!

VERDIEPING

We zijn dus dubbel gezegend als we bidden! Zowel Jezus-in-de-hemel (Mattheüs 18:20 en Romeinen 8:34 en Hebreeën 4:16) als de Geest is een bidder!

En hoe bijzonder is het: wij mogen « samenwerken » met deze goddelijke Bidders!

- *Efeze 6:18* terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

- *Judas 1:20* Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest,

→ **GEBED: spreek je verlangen uit dat Gods Geest jou en jouw gemeente tot bidder(s) maakt! Word stil en ga op zoek naar de “gebedslast” die Gods Geest op jouw hart wil leggen vandaag. Oefen je in deze gebedstiendaagse om de Stem van Gods Geest in jouw leven (beter) te gaan horen. Prijs Jezus, Hij is sinds zijn Hemelvaart de hemelse Bidder!**

Donderdag 28 mei De Heilige Geest vervult ons

Reeds in het O.T. zie je hoe Gods Geest mensen wil vervullen. Grosso modo kan je zeggen dat in het O.T. de Geest van God *op* mensen kwam, op specifieke mensen (bv Koningen, Richters, Profeten) en dat vaak voor een *specifieke taak*. Het schoolvoorbeeld is hier Bezaleël;

Exodus 31 Zie, Ik heb Bezaleël, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen. Ik heb hem vervuld met de Geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper; en om edelstenen te bewerken en in te zetten, en om hout te bewerken, dus om allerlei werk te verrichten.

Die vervulling met de Geest had in het O.T. vaak een tijdelijk karakter (denk maar aan de Richter Simson, waar je leest dat de Geest een aantal keer in zijn leven “vaardig werd over hem”).

In het N.T. zie je dat Gods Geest iedere gelovige wil vervullen (de Geest maakt woning *in* de gelovige) – en dat die vervulling een blijvend karakter heeft.

De vervulling met Gods Geest is een van de mooiste dingen die je als christen krijgt. In zekere zin is het nog beter dan wat de apostelen 2.000 jaar geleden meemaakten. De HSV schrijft “het is nuttig”, maar de NBG ’51 schrijft “het is beter” (Engels: “to your advantage” – tot uw voordeel). Wat kan er nu beter zijn dan samen met Jezus op te trekken... Hem echt zien en horen? En toch is dit wat Jezus zegt: de vervulling met de Geest is beter voor ons. *Johannes 16:7* Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.

Paulus zal dan ook volmondig aan de christenen te Efeze het volgende advies geven

Efeze 5:8 ... word vervuld met de Geest,

Letterlijk staat hier: “blijf vervuld worden” – het is maw iets wat steeds maar doorgaat en

doorgaat... je hele leven lang!

VERDIEPING

Na bovenstaand brokje “theologie”, willen we nu even inzoomen op de figuur van Saul. Saul is namelijk een tragisch voorbeeld van hoe God zijn Geest in (op) iemand legt... en hoe iemand die vervulling kwijtgeraakt. Saul werd door de profeet Samuel tot eerste koning van Israël gezalfd (je kunt dit nalezen in 1 Samuel 9 en 10). Hij had alles meegekregen om het goed te doen. Maar Saul besliste om zijn eigen koers te gaan varen – niet langer onder de gehoorzaamheid aan Gods stem. En die eigenzinnige weg kon niet samengaan met de vervulling met Gods Heilige Geest.

1 Samuel 16:14 De Geest van de HEERE was van Saul geweken, en een boze geest bij de HEERE vandaan joeg hem angst aan.

David wist uit eerste hand hoezeer de boze geest het leven van Saul nadien kwelde – want hij was het die Saul kon kalmeren door zijn harpspel.

1 Samuel 16:23 En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat dan een verademing: het ging beter met hem en de boze geest week van hem.

Toen vele jaren later David zelf in de fout ging door zijn overspel met Batseba, schreef hij de volgende woorden in Psalm 51:

*Psalm 51:12-13 Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht
en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.*

Het was zijn intens gebed dat hij niet de weg van Saul zou moeten gaan, een weg zonder de vervulling met Gods Geest... “neem toch a.u.b. uw Heilige Geest niet van mij weg.”

→ GEBED: dank Jezus voor het geschenk van zijn Geest – die gedurig ons wil vervullen. Strek je biddend en heilig-toegewijd uit naar deze vervulling. Als er zonde is in je leven, neem het besluit deze vandaag op te ruimen. Dank de Heer dat zijn Geest in jouw leven een diepe vreugde wil planten.

Vrijdag 29 mei De Heilige Geest kneedt ons karakter

Mag ik vandaag even persoonlijk worden. Deze Coronatijden zijn voor mij een echte “test case” hoe het nu zit bij mij: is het alleen maar gepraat over de Heilige Geest, of is die Geest van God ook werkzaam in mijn leven? Want ik leef al weken dicht bij mijn vrouw en mijn kinderen. En die vier-hier-samen hebben hun goeie dagen, en ook dagen dat ze... hoe zal ik het zeggen... een tikje minder goed geluimd zijn. Hoe ga ik om met tegenslagen, met dierbare bezittingen die kapot gaan in huis, met zelf dingen willen doen, terwijl op datzelfde moment mijn kinderen met mij willen spelen,... Hoe kan ik blij blijven terwijl deze woning vaak meer weg heeft van een grote uitgestrekte speeltuin waar alleen de kinderen nog enige orde in lijken te zien. ☺

Ja, Corona plaatst me voor de spiegel: hoever is Gods Heilige Geest reeds verweven geraakt met mijn karakter?

Paulus maakt een mooie opsomming in Galaten:

Galaten 5:22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

En het lijkt wel of elke nieuwe Coronadag een ander stukje van die vrucht van de Geest op de proef stelt in mijn leven. En het zal allicht bij u niet anders zijn. Hoezeer hebben we het nodig in/vanuit Gods Geest te leven!

Galaten 5:25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

VERDIEPING

Het leven van toewijding aan Jezus en aan zijn geboden – probeer dat niet vanuit je eigen kracht te doen - dat is immers een weg van veel frustratie.

Paulus worstelde daar al mee. Hoe bekend zijn zijn woorden in Romeinen:

Romeinen 7:18 Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet.

Hoezeer hebben we Christus nodig die krachtig in ons kan werken! Hoezeer hebben we Gods Geest nodig die ons leven kan “doorkneden”!

Romeinen 8:1-2 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

→ GEBED: bid dat de vrucht van de Geest verder in je mag groeien. Roep tot God dat het gaan lijken op zijn Zoon meer en meer jouw karakter gaat doorkneden. Bid dat je gemeente een lichtend licht en een zoutend zout mag worden in de buurt. Bid dat christenen – vol van Gods Geest – met kracht posities gaan innemen in ons land.

Zaterdag 30 mei de Heilige Geest is een getuigende Geest

We sluiten deze gebedstiendaagse af met een woordje over “getuigen”. Er ligt namelijk een mooie band tussen getuigen en het werk van de Heilige Geest.

Ach, het zal bij jullie wel niet anders zijn dan bij mij: getuigen, spreken over je geloof in Jezus, getuigen over je liefde voor de Bijbel, spreken over je enthousiasme over Gods gemeente, ... het gaat vaak niet zo makkelijk in dit land waar God en geloof in sneltempo aan het verdwijnen zijn.

Maar, er is goed nieuws! We staan er niet alleen voor. Gods Geest is een getuigende Geest. Lees maar eens rustig de volgende verzen:

- Jezus beloofde reeds dat Gods Geest zou getuigen over Hem:

Johannes 15:26 Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen.

- En vlak voor zijn hemelvaart sprak Hij de volgende belofte uit:

Handelingen 1:8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

- En het duurt niet lang... de jonge gemeente in Handelingen maakt op indrukwekkende wijze mee hoe Gods Geest hen kracht geeft om te te getuigen.

- *Handelingen 4:31 En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.*

- zie ook *Handelingen 5:32*

VERDIEPING

Het werk van de Heilige Geest in de jonge kerk is indrukwekkend. Niet alleen omdat op een bepaald moment zelfs de kamer waarin ze verbleven “werd bewogen”, maar Filippus verplaatst zich zelfs doorheen tijd en ruimte onder leiding van Gods Geest – die hem precies bij die persoon plaatst die God op het oog heeft!

Handelingen 8:39 En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap.

De Heilige Geest getuigt ook op een rechtstreekse manier:

Hebreeën 2:4 God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.

Maar hoe sterk de Geest ons ook kan helpen bij het getuigen, tegelijk blijft het een zaak van *gebed*. Zelfs de “grote Paulus” vroeg aan de gemeenten om voor hem te bidden, zodat hij vrijmoedigheid zou krijgen om te spreken over Christus.

Efeze 6:19-20 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.

Kolossensen 4:3 Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken.

→ GEBED: dank Jezus dat je er niet alleen voorstaat bij het spreken over Hem. Hij beloofde dat zijn Geest ons hier kracht voor zou geven!

Bid voor vrijmoedigheid om Gods Woord uit te spreken, voor jezelf, als gemeenten in dit land.

Van harte bedankt om te hebben meegebeden deze 10 dagen!

Shalom!