

Visie van de 'zeven bergen' van een maatschappij

mei 2020
Ignace Demaerel

In 1975 werd de visie gelanceerd van de 'zeven bergen' (door Bill Bright, stichter van 'Campus Crusade', Loren Cunningham, stichter van 'Youth With a Mission', en Francis Schaeffer op hetzelfde ogenblik, maar los van elkaar).



De grondidee is dat een maatschappij bestaat uit **zeven invloedssferen of sectoren** (vergeleken met 'bergen', soms ook 'poorten' genoemd), die onze cultuur bepalen. Deze zeven zijn:

- regering (overheid, politiek)
- economie (zakenwereld, financiën)
- onderwijs (opvoeding, wetenschap)
- gezin (huwelijk)
- media (pers)
- kerk (religie)
- kunst/ontspanning (entertainment, sport)

Waar gaat het om? In elk van deze sectoren zijn er een handvol mensen die **aan de top van de berg** staan en de koers bepalen. Dat kan een minister zijn of een 'topman' uit de sector zelf die zijn stempel drukt op het geheel: een groot kunstenaar, sportman, wetenschapper, modeontwerper, acteur/actrice, schrijver, journalist, zakenman, bisschop, denker, professor... Zij zijn de '**influencers**' of opiniemakers. Als hij/zij iets zegt, durft a.h.w. niemand hem/haar tegenspreken. Deze invloed kan ten goede of ten kwade zijn (of gemengd).

Wat betekent dat voor ons, christenen? Als we geloven dat de hele wereld aan God toebehoort, geldt dat ook voor de zeven bergen. '*God is koning van heel de aarde*' (Psalm 47:8). '*Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen*' (Psalm 24:1). Hij verdient de eerste plaats in politiek, kunst, wetenschap enz. Elk van deze bergen functioneert goed als God en Zijn wetten er gerespecteerd worden, ook bijv. de economie. We kunnen 'de wereld' **niet aan de duivel overlaten**, door ons terug te trekken op onze christelijke eilandjes. We mogen niet op een afstand staan kijken hoe ze 'naar de haaien' gaat, zonder zelf iets te doen. Wat bijv. in de regering besloten wordt, heeft een weerslag op ons, onze kerken en onze kinderen. We moeten ingaan **tegen het 'secularisme'**¹ dat de kerken wil terugdringen in hun 'klein hoekje', op hun

¹ Ook bijv. de '**scheiding tussen kerk en staat**' wordt vaak ingeroepen (misbruikt) om kerken en christenen monddood te maken. Natuurlijk hebben deze twee elk een eigen domein en andere 'wapens', maar dit mag geen 'scheiding tussen geloof en politiek'

eigen bergje, om ze de mond te snoeren en 'onschadelijk' te maken. Dit betekent dus dat we moeten bidden voor elk van deze invloedssferen, maar misschien ons er ook in engageren. We zijn geroepen om 'de kop te zijn, en niet de staart' (Deut. 28:13). We mogen ze opeisen voor het Koninkrijk van God: dat muziek, film, wetenschap... Hem zullen eren. Dit kan op lokaal niveau (onze stad) of nationaal (het land) of internationaal. We hebben van God autoriteit gekregen om te heersen², samen te 'regeren' met Christus (Rom. 5:17) – op zijn minst door gebed.

Als je zelf actief bent op één van deze domeinen (bijv. door je job of hobby), gebruik je invloed! Wees daar aanwezig (zout en licht!), laat je stem horen, wees positief betrokken, **engageer je** in een comité of bestuur. En zeker: bid voor jouw berg. **Bid voor de beleidsmakers:** dat ze God zullen ontmoeten, of tenminste: Hem zullen erkennen en respecteren.



Bid dat christenen tot de top van de bergen zullen gepromoveerd worden (denk aan Jozef, David, Daniël of Esther in het O.T.). Of daar een open deur zullen krijgen om te getuigen (denk aan Paulus die voor koningen, gouverneurs en zelfs de keizer kon getuigen). Er zijn landen en steden waar christelijke leiders regelmatig samen bidden met de president of burgemeester, en hem adviseren, in de best mogelijke verstandhouding. Er zijn topmuzikanten of topsporters die zich bekeren en een héél breed platform krijgen om van God te getuigen.

In een ideale wereld wordt Gods naam geëerd in kunstprojecten, toneel en schilderkunst, is Hij welkom in de jeugdzorg en de psychiatrie, in de muziekwereld en op de rechtbanken, krijgt Hij een centrale plaats in het asielbeleid en de banksector, in de architectuur en OCMW's, wordt Zijn Woord verkondigd in de literatuur en op internet, in spelprogramma's en shows, geschiedt Zijn wil op het stadhuis en bij de politie, onder straathoekwerkers en in gevangenissen, daalt Zijn zegen neer op de schoolbanken en in de bioscopen, in crèches en bejaardenhuizen, in de cafés en het parlement... Natuurlijk staan we daar nu héél ver vandaan. En toch, als we er niet in geloven, zal het zéker niet gebeuren. Het is roeien tegen de stroom in, maar elk stapje is er één in de goede

*"Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op
aarde, zoals in de
hemel" Matt. 6:10*

worden: alsof het **taboe** is om over God te praten in politiek (en de andere bergen...). Secularisme wil bijv. alle subsidies voor religies stopzetten, religieuze uitzendingen op de publieke tv of godsdienstlessen op school afschaffen, m.a.w. de hele maatschappij religievrij en god-loos maken.

² Opgelet: dit is niet hetzelfde als '**dominion theology**': het geloof dat wij, christenen, al deze bergen zullen overnemen en daar regeren, en zo - binnenkort? - Gods Koninkrijk plannen en realiseren. Dit is Gods zaak, en mensen kunnen dit niet forceren of eventjes fixen. Alleen Jezus kan dit realiseren, aan het eind van de wereldgeschiedenis, en dat op een volkomen goddelijke manier.

richting, en elk gebed of zaadje **creëert ruimte voor God**. Er bestaan prachtige getuigenissen van mensen die dit reeds doen op hun berg, en met veel succes, zelfs christenen die Nobelprijzen krijgen of hoge onderscheidingen. Jezus roept ons sowieso om 'in de wereld' te zijn, als zendelingen en ambassadeurs van zijn Koninkrijk. Gods koninkrijk is groter dan de gemeente alleen. En over Christus staat geschreven: '*Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit*' (Psalm 2:8). Zullen wij ons aandeel doen om Hem in zijn erfdeel (i.c. ons land, onze stad) te laten binnenkomen? Omdat Hij het waard is en de prijs ervoor betaald heeft!

Proclamatieteksten hierbij:

Ps 95:4: In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de **bergen** zijn van Hem.

Ps 97:5: De **bergen** smelten als was voor het aangezicht van de HEERE, voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde.

Ps 104:32: Aanschouwt Hij de aarde, dan beeft hij, raakt Hij de **bergen** aan, dan roken zij.

Ps 144:5: Buig Uw hemel, HEERE, en daal neer, raak de **bergen** aan, zodat zij roken.

Spr 8:25: Voordat de **bergen** waren verzonken, vóór de heuvels, werd Ik geboren.

Dan. 2:35: Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot **een grote berg** en **vulde de hele aarde** (over het koninkrijk van God)

