

Gebedsweek 2021

De komende week, van zondag 10 tot en met zaterdag 16 januari organiseert het Gebedsplatform van de EAV een Week van Gebed.

Het is ons verlangen om een week samen te mogen bidden voor ons land, over vele kerken heen. We zijn verbonden door de wetenschap dat God naar onze gebeden luistert, zeker wanneer we deze eenparig voor Zijn troon leggen.

Er zijn heel wat uitdagingen in ons land waarin we samen als christenen in gebed voor mogen gaan, in deze unieke tijd en plaats in de geschiedenis. Het is prachtig om dat zo één keer per jaar een week in verbondenheid met elkaar te doen.

We hebben met verschillende gebedsnetwerken en -initiatieven van de EAV een gebedsrooster opgesteld voor een week. Verder bieden we u deze gebedsbundel aan om u daarin te begeleiden.

We voorzien ook elke dag een gebedsuur via zoom, waarbij we samen kunnen bidden in grote groep en kleine groepjes. We nodigen u van harte uit om met ons mee te bidden! Elke dag van 20u00 tot 21u00 kan u aanmelden met dezelfde link (zie mail)

In onze gebeden gaan we aan de slag op vlak van 7 domeinen. We noemen ze 'gebedsbergen':

- 1) de vervolgte kerk
- 2) familie, huwelijk en gezin, kinderen
- 3) kunst en cultuur
- 4) onderwijs en wetenschap
- 5) kerk en godsdienst(en)
- 6) sociale en medische sector
- 7) politiek, overheid, justitie

We hopen dat u met ons deze bergen aandoet.

Het gebedsplatform van EAV

Zondag 10/01/2021 – Vervolgde Christenen

Op dit moment worden er ruim 245 miljoen christenen vervolgd. Van Noord-Korea tot Colombia en van Iran tot Burkina Faso. Van oost tot west en van noord tot zuid ligt vervolging op de loer. Christenvervolging is 'het bewust vijandig behandelen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging'. Bid voor de christenen voor wie het veel te gevaarlijk is om in het openbaar hun geloof te belijden. Bid voor de christenen die op een subtiele manier toch willen laten zien dat ze geloven, ook als de omgeving hun vijandig gezind. Bid dat de vervolgte christenen zullen kunnen volharden ondanks alle tegenstand.

Maandag 11/01/2021 – Familie, huwelijk en gezin, kinderen

Huwelijk en gezin zijn niet door de mens bedacht, maar maken al vanaf het begin deel uit van Gods plan, zoals Genesis 2:23-25 ons duidelijk maakt. Maar het huwelijk is ook een beeld van de relatie tussen Christus en de gemeente. We moeten niet verrast zijn te zien dat de vijand dit onderuit probeert te halen. Door het kapotgaan van gezinsrelaties raakt ook het sociaal weefsel steeds verder verscheurd. Gebed voor huwelijk, gezin, kinderen is dan ook hard nodig – zowel voor onze eigen situatie als voor de maatschappij.

Dinsdag 12/01/2021 – Kunst en cultuur

Kunst kan een grote invloed op mensen hebben. We kunnen aangeraakt worden door iets dat mooi is. Kunst kan een boodschap hebben. Kunstenaars weerspiegelen de maatschap-

pij en worden door sommigen als de hedendaagse profeten van de samenleving gezien. Ook in Gods Koninkrijk zijn artistieke realisaties belangrijk. Creativiteit is door God in de mens gelegd. Bid om kunstzinnige expressies die God vereren. Dank Hem voor de mensen die hun talenten in Zijn dienst stellen. Bid voor muzikanten, acteurs, producers, enzovoorts.

Woensdag 13/01/2021 – Onderwijs

Onderwijs is bijzonder belangrijk in de maatschappij. We zien het ook in de Bijbel: Jezus is een groot leraar en Hij maant ons aan om het evangelie te verkondigen en te onderwijzen aan alle volken. De impact van het overheidsapparaat op het onderwijs is zeer groot: zij bepaalt nog steeds de leerdoelen en de leerplannen. Soms staan deze in spanning met de christelijke waarden, bijvoorbeeld waar het gaat om de schepping of evolutie, de genderproblematiek en aanverwante thema's. Daarom is het belangrijk dat ouders en kerken hun eigen verantwoordelijkheid zeer bewust opnemen en de godsdienstige opvoeding niet delegeren aan de overheid.

Dank God voor de hoge kwaliteit van het onderwijs in ons land en voor de vrije keuze. Dank voor de 11 Scholen met de Bijbel. Bid voor het Ministerie van Onderwijs, de schoolbesturen en de directies. Bid voor de onderwijzers, de leerlingen en de studenten.

Donderdag 14/01/2021 – Kerk en godsdienst(en)

Europa is een superdiverse samenleving geworden met verschillende culturen en levensbeschouwingen. Voor de kerk in het Westen is dit een nieuwe situatie. Het huidige seculiere model, waarbij religie minder en minder ruimte krijgt binnen de publieke sfeer, heeft consequenties voor de maatschappij.

Bid voor de kerk, dat zij haar boodschap mag laten horen in onze samenleving, dat zowel haar woorden en daden overeenkomen met de boodschap van het evangelie en dat christenen overtuigd zijn van hun identiteit in Christus. Dank voor de vrijheid van godsdienst die we nog altijd hebben in ons land.

Vrijdag 15/01/2020 – Sociale sector en Gezondheidszorg

Heel wat mensen zijn afgelopen jaar ziek geworden of hebben hun werk verloren. Ze zijn wellicht voor een tijd afhankelijk van het sociale vangnet. Als ze al niet uit de maatschappelijke boot vallen. Ook nu al leven ruim 20 procent van de kinderen in Vlaanderen in armoede. Het voorbije jaar heeft ook bijzonder zwaar gewogen op de gezondheidssector en een grote verbetering zit er niet direct in. Bid voor de mensen die te lijden hebben van eenzaamheid en depressiviteit. Bid tegen duistere gedachten die tot zelfmoord kunnen leiden..

Intussen worden we overspoeld met informatie die we soms moeilijk kunnen controleren. Bid dat we waarheid van verzinsel zullen kunnen onderscheiden. Bid dat we de integriteit en betrouwbaarheid van de personen naar wie we luisteren goed kunnen evalueren.

Zaterdag 16/01/2020 – Overheid en Justitie

Onze overheid heeft gebed nodig! Christenen... bidden voor hun overheid, toch? Waarom dan? We kiezen onze eigen regeringen. Een voorrecht. Onze God heeft het hoogste gezegd. De overheid dient Hem. Hij zet koningen af en stelt koningen aan (Dan. 2:21). De Tien Geboden, vervuld in God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, zijn nog steeds 'heilzaam' voor iedere maatschappij. Bid voor contacten van christenen met overheidsmensen, zodat het Evangelie doorbreekt op alle niveaus. Bid dat wedergeboren christenen daar verkozen zullen worden. Bid dat corruptie wordt aangepakt en er een transparant beleid wordt gevoerd. Vraag de Heer om inzicht in de geestelijke strijd.

Tijden en gelegenheden zijn in Gods hand! Halleluja! Er is bemoediging als we bidden!