

# Bundel Gebedsweek 2021

Van zondag 10/1 tot zaterdag 16/1  
door het EAV-gebedsplatform

**eav**laanderen

Beste,

Heel fijn dat u deze bundel ter hand neemt.

Het is ons verlangen om een week samen te mogen bidden voor ons land, over vele kerken heen. We zijn verbonden door de wetenschap dat God naar onze gebeden luistert, zeker wanneer we deze eenparig voor Zijn troon leggen.

Er zijn heel wat uitdagingen in ons land waarin we samen als Christenen in gebed voor mogen gaan, in deze unieke tijd en plaats in de geschiedenis. Het is prachtig om dat zo één keer per jaar een week in verbondheid met elkaar te doen.

We hebben met verschillende gebedsnetwerken -en initiatieven van het EAV een gebedsrooster opgesteld voor een week. Verder bieden we u deze gebedsbundel aan om u daarin te begeleiden.

We voorzien ook elke dag een gebedsuur via zoom, waarbij we samen kunnen bidden in grote groep en kleine groepjes. We nodigen u van harte uit om met ons mee te bidden! Elke dag van 20u00 tot 21u00 kan u aanmelden met deze link:

<https://us02web.zoom.us/j/82158947675>  
821 5894 7675, wachtwoord: gebedeav

In onze gebeden gaan we aan de slag op vlak van 7 domeinen. We noemen ze 'gebedsbergen':

- 1) de vervolgte kerk (zo 10/1)
- 2) familie, huwelijk en gezin, kinderen (ma 11/1)
- 3) kunst en cultuur (di 12/1)
- 4) onderwijs en wetenschap (wo 13/1)
- 5) kerk en godsdienst(en) (do 14/1)
- 6) sociale en medische sector (vr 15/1)
- 7) politiek, overheid, justitie (za 16/1)

We hopen dat u met ons deze bergen aandoet.

Namens het gebedsplatform van EAV,

Els Blondeel (Moeders in Gebed)  
David Buntinx (EAV, VEG, Kniel, Breeze)  
Marcel Casier (Kniel)  
Gie Cauwels (Gewoon Bidden)  
Corneel Crezée (VIANOVA, Kniel)  
David Delameillieure (Mahabba, Gave Veste)  
Eddy Delameillieure (Gebedshuis Gent)  
Ignace Demaerel (VVP, gebedsnetwerk.be)

Jelle Rijkeboer (platform 'geloofsvervolging',  
Gave Veste)  
Inge Symons (Sofa Enzo)  
Martin Symons (ECV, Kniel, Sofa Enzo)  
Chris Vaassen (Moeders In Gebed)  
Chris Velleman (Gebedshuis Gent)  
Frieda Wassink (gebedsnetwerk.be)  
Don Zeeman (EAV)

# Zondag 10 januari



## Gebedsberg 4: De vervolgte kerk

Door:

[Open Doers Vlaanderen](#)

[Hulp aan de Verdrukte Kerk](#)

[Gave Veste vzw](#)

[OMF België](#)

[De 4<sup>e</sup> Muskietier België](#)

### Inleiding

Op dit moment worden er ruim 245 miljoen christenen vervolgd. Van Noord-Korea tot Colombia en van Iran tot Burkina Faso. Van oost tot west en van noord tot zuid ligt vervolging op de loer. Christenvervolging is 'het bewust vijandig behandelen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging'. Zodra je niet vrij bent om uit te komen voor je geloof in Jezus Christus, kan dit beschouwd worden als christenvervolging. Is dit erg? Ja. Is het te voorkomen? Nee.

Er zijn twee soorten vervolging:

- Verstikken (druk op christenen vanuit de overheid, familie of omgeving)
- Verbrijzelen (geweldsincidenten tegen christenen).

Hoewel 'verstikken' minder opvalt voor de buitenwereld, is deze vorm van vervolging voor christenen vaak veel indringender dan 'verbrijzelen'.

### Geheime Gelovigen?

Geheime gelovigen, vervolgte christenen, leven en werken in een samenleving waar vervolging is. Toch gaan ze naar hun werk, doen ze mee met sporten, dienen ze in het leger en gaan hun kinderen naar de lokale school en ze leven mee in hun straat of buurt. Ze zijn geheime gelovigen die in Jezus geloven, maar leven in een niet-christelijke omgeving. In hun doen en laten, zwijgen en spreken hebben ze invloed en gebruiken ze die. Ze werken en getuigen in alle zeven sectoren die centraal staan tijdens de EAV-gebedsweek. Vervolgde christenen worden vaak de geheime gelovigen genoemd. In veel landen zie je geen kerken, maar alleen moskeeën of hindoe tempels of boeddhistische kloosters. Het lijkt dan of er geen enkele christen in het land is. Die zijn er gelukkig in ieder land, maar vaak verborgen, onder de radar. Ze mogen er niet zijn of lopen grote risico's als ze openlijk hun geloof in Jezus uiten. Ze komen in kleine huisgemeenten bij elkaar, zingen soms bewust zachtjes de geestelijke liederen en gaan niet tegelijk naar binnen of naar buiten. Ze zijn altijd op hun hoede, altijd bewust van het gevaar dat dreigt omdat ze Jezus volgen.

Voor hen willen we bidden! Dat ze Gods koninkrijk mogen blijven uitdragen op de plek waar ze gesteld zijn.

- Het is gebed voor een Noord-Koreaanse vader die dag den nacht bidt voor z'n kinderen die niet weten dat hij christen is, omdat ze dagelijks op school ondervraagd zouden worden.
- Het is gebed voor een Filipijnse huishoudster die al zingend en pratend regelmatig haar Qatarese eigenaar iets laat horen van haar geloof in Jezus.
- Het is gebed voor een Bengaalse vrouw die midden in de jungle een dokterspostje runt voor de dorpen in de omgeving en tussen neus en lippen door met hen bidt om genezing.
- Het is gebed voor de apotheek die in een Pakistaanse stad stiekem gerund wordt door een kerk en waar talloze moslims komen om medicijnen te halen. Dat levert heel veel mogelijkheden voor gesprek op.

## Meer info over ons

### Weekend voor de Vervolgde Kerk 2021

Tijdens het tweede Weekend voor de Vervolgde Kerk staan we stil bij vijf gebieden waar geheime christenen leven. Tijdens deze gebedsweek kiezen we daarom voor andere gebieden. Tijdens de gebedsavond ontdek je welke vier landen/regio's we uitkiezen. Dit op basis van de actualiteit en (gebeds) nood van dat moment.

### Meer

De verschillende organisaties bieden mogelijkheden om je in te zetten voor vervolgde christenen.

### Wil je bidden?

Ga naar de websites van Open Doors ([www.opendoors.be](http://www.opendoors.be)) en Hulp a/d Verdrukte Kerk ([www.vervolging.be](http://www.vervolging.be))

### Wil je gaan?

Ga naar de website van OMF België ([www.omf.be](http://www.omf.be)) en Open Doors ([www.opendoors.be](http://www.opendoors.be)) voor gebedsreizen en zendingsreizen.

### Wil je in België uitreiken?

Ga naar de website van Gave Veste ([www.gaveveste.be](http://www.gaveveste.be)) voor mogelijkheden om vervolgde broeders en zusters in België praktisch te ondersteunen.

### Wil je de strijd aangaan tegen ongerechtigheid?

Ga naar de website van De 4<sup>e</sup> Muskietier (<http://www.4mbe.com>) om de mogelijkheden te bekijken.

### Contact

[jelle.gaveveste@gmail.com](mailto:jelle.gaveveste@gmail.com)  
[www.vervolgdekerk.be](http://www.vervolgdekerk.be)

# Maandag 11 januari

## Gebedsberg 4: Familie, gezin, kinderen

Door: [Kniel](#)

### Inleiding

Huwelijk en gezin zijn niet door de mens bedacht, maar maken al vanaf het begin deel uit van Gods plan, zoals Genesis 2:23-25 ons duidelijk maakt. Maar het huwelijk is ook een beeld van de relatie tussen Christus en de gemeente. We moeten niet verrast zijn te zien dat de vijand dit onderuit probeert te halen. Door het kapotgaan van gezinsrelaties raakt ook het sociaal weefsel steeds verder verscheurd. Gebed voor huwelijk, gezin, kinderen is dan ook hard nodig – zowel voor onze eigen situatie als maatschappelijk.

Het scheppingsverhaal (Genesis 1:27-28; 2:23-25) maakt duidelijk dat in Gods plan het huwelijk van man en vrouw het veilige kader zou zijn waarin kinderen zouden kunnen opgroeien. Het gezin is dan ook eeuwenlang de hoeksteen van de maatschappij geweest. Dat is het weliswaar nog steeds, maar niet zonder flinke deuken. Het aantal echtscheidingen is de laatste halve eeuw gestegen van 10 % naar meer dan 50 %. Daarnaast wonen veel mensen ongehuwd samen, wie weet hoeveel van die relaties stuk lopen. Wie zal zeggen hoeveel kinderen moeten opgroeien in een gebroken in plaats van in een veilig kader.

### Gebedspunten

Laat ons daarom bidden voor herstel van de waarde van huwelijk en huwelijkstrouw. Mogen christenen beseffen hoe belangrijk het is een partner te zoeken die de Schepper kent én het levenskader dat Hij bedacht heeft. Mogen christenen ook de hoge roeping van de huwelijksrelatie in het licht van de relatie tussen Christus en de gemeente (Ef.5:21-6:9) goed begrijpen.

Laat ons bidden dat mensen die samenwonen zullen verlangen naar meer zekerheid en een dieper engagement in hun relatie. Laat ons ook bidden voor mensen die gescheiden zijn of uit elkaar gegaan, of in een dergelijk proces zitten: dat zij mogen innerlijke genezing ervaren, en waar nodig ook lessen leren voor de toekomst.

Laat ons ook bidden voor de opvoeding. Die begint al op de eerste dag. Bid dat ouders zullen begrijpen dat dit een topprioriteit is, dat ze samen één lijn zullen trekken en daarbij consequent en kordaat zijn. Bid in het bijzonder voor situaties van co-ouderschap: dat de betrokken ouders respectvol met elkaar zullen omgaan en gericht zijn op de belangen van de kinderen. Laat ons bidden voor jongeren die in steeds wisselende omstandigheden het noorden kunnen kwijtraken.

Bid ook om lichtende voorbeelden van goede gezinnen en bid dat je jezelf – als je een gezin heb – daarvoor mag inzetten. Ook als je zelf geen gezin hebt, heb je misschien mogelijkheden om naast een worstelende ouder te staan of iets te betekenen voor enkele kinderen die het moeilijk hebben – en hen in gebed te brengen.

In onze tijd met kleine kerngezinnen is het ook belangrijk te bidden voor de ruimere familie (ooms, tantes, neven en nichten). Liggen daar bijv. kansen voor het evangelie? Kun je ergens een helpende hand bieden? ...

Je kunt hier op veel manieren voor bidden, bijv. m.b.t. de ruimere maatschappij. Maar het is zeker ook belangrijk te denken aan concrete voorbeelden van deze situaties die je kent en daarvoor te bidden

Wie zijn wij? Hoe werken we?

Kniel is de gebedsbeweging van Indekerk, het samenwerkingsverband van de kerkfamilies ECV, VEG en Vianova, en bundelt een aantal initiatieven:

- Gebedscoördinatoren helpen aanstellen en regelmatig samenbrengen
- Gebedsmomenten organiseren
- Onderwijs en vorming geven
- Gebedsondersteuning aanbieden
- Gebedsinitiatieven in de kijker zetten/ondersteunen

Contact

[info@kniel.be](mailto:info@kniel.be)

[www.kniel.be](http://www.kniel.be)

# Dinsdag 12 januari



## Gebedsberg 3: Kunst, cultuur en media kunst en cultuur

Door: [Sofa Enzo](#)

### Deel 1: Lofprijzing en aanbedding van de Schepper

- Kunst, cultuur en media hebben te maken met creativiteit
- Creativiteit: Artisticiteit - talent om nieuwe dingen te bedenken of te maken - expressie - scheppingsdrang - scheppingskracht - scheppingsvermogen - ...
- God is de Grootste Creator - Maker - Schepper
- Schepper van hemelen en aarde en alles wat erop is. Kies onder enkele teksten uit om JHWH en Zijn Zoon Jezus Christus te eren en aanbidden als Schepper:
  - Gen.1 en 2
  - Job 38:1 - 42:6
  - Psalm 8 + 33:4-7 + 102:25
  - Jes.40:28 + 45:12, 18
  - Joh.1:1-3, 10
  - Rom.1:19-20 + 11:33-36
  - 1.Cor.8:6
  - Col.1:15-17
  - Heb.1:1-3, 10-12 + 11:3
  - Op.4:9-11 + 5:12-14 + 21:5-7

### Deel 2: Dankzegging

Laten we God danken dat de mens actief en creatief mag en kan meewerken aan Gods scheppings- en herstelplan:

- God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis
  - Gen.1:24-31 + 2:2-7 + 2:15-25
- De mens neemt deel aan Gods schepping
  - Gen.1:27-29 + 2:5, 15-17, 19-20
- De mens is beelddrager van God
  - 1 Cor.15:49 + 2 Cor.3:18 + Ef.4:20-32 + Col.3:9-12
- De mens mag vruchtbaar te zijn (draag vrucht)
  - Ps. 1:1-3 + 92:13-15 + Mat.3:8 + Luc.8:15 + Rom.7:4 + Gal.5:22
- De mens mag talrijk worden
  - Gen.9:1-13 + 13:14-16 + 22:15 + Op.5:12-14 + 7:4-15
- De mens mag de aarde vervullen (vol maken)
  - Ps. 33:5-6 + Mat. 28:18-20 + Hand. 2 + Col. 1:24-25
- De mens mag de aarde onderwerpen (slaaf maken)

- Ps. 8:5-6 + 110:1 + 1 Cor. 15:24-27 + Heb. 1:2
- De mens mag heersen over de dieren (onderwerpen)
  - Ps. 8:5-9
- De mens mag de hof van Eden/aarde bewerken (dienen)
  - Ps. 104:14 + 65:9-11
- hof van Eden bewaken (bewaren - onderhouden - beschermen)
  - Op.21 - 22
- God gehoorzamen
  - 1 Sam.15:22-23 + Fil. 2:5-12 + 1Pet.1:22-23

### Deel 3: Schuldbelijdenis en gebed om bekering

- Berouw hebben en God vergeving vragen over het verkeerde pad die we zijn ingeslagen door, ver weg van onze Schepper, te zoeken naar eigen invullingen van ons leven en het achterna lopen van allerlei wind van leer.
  - Vergeving vragen omdat we ons eigen zintuigen liever prikkelen met dingen die ons bevredigen dan met de kennis en wijsheid van God
- de kunstenaar (woord - beeld - drama - muziek - architectuur -...) is een spreekbuis van de cultuur van de tijd waarin hij leeft
  - de kunstenaar brengt tot uiting wat de maatschappij leeft
  - hoe meer een cultuur tot verval komt des te meer zal dat zichtbaar worden in alle uitingen van kunst en media
  - van bezielde cultuur naar ontzielde beschaving:
    - geworteld zijn in klein leefgemeenschappen verdwijnt in nieuw metropolen
    - de kleine omgeving zorgt niet meer voor geborgenheid en wordt vervangen door wereldsteden waar de menselijke maat ontbreekt
    - de dictatuur van het geld die de wereld in verdrukking brengt door de zakenman die steeds rijker wil worden
  - verwijderen van de christelijke waarden in België:
    - achteruitgang van praktiseerde gelovigen
    - dood verkiezen boven het Leven
      - abortuswet in 1990 (actiegroepen begin jaren '70) - uitbreiding gevraagd
      - euthanasiewet in 2002 - uitbreiding gevraagd
      - ...
    - Gods wet vervangen door eigen wetten
      - homogelijkheid midden jaren '90 (actiegroepen midden jaren '70)
      - homohuwelijken in 2003 (België 2de land ter wereld)
      - genderneutraal in opvoeding



- Het verval van de (westerse) cultuur en de moderne kunst gaan hand in hand
  - de kunst wordt niet meer alleen gebruikt om de mensen schoonheid, godsdienst, vooruitgang,... te tonen
  - kunst en media worden steeds meer gebruikt als propagandamiddel om niet-christelijke waarden en normen naar voor te schuiven
  - mensen worden overspoelt met allerlei wind van leer die hen op en neer slingeren
  - De mens heeft de schepping misbruikt voor eigen gebruik en macht

#### Deel 4: Goed onderwijs en duidelijke sturing

- Gebed voor jonge christenen die studeren in culturele, kunst of media richtingen en er in gaan werken dat ze steeds juiste beslissingen zullen nemen
- Gebed voor christenen die in de culturele, kunst of media sector werken dat ze staande mogen blijven in de wereld die inspeelt op alle zintuigen
- Gebed voor christen creatievelingen dat ze niet geblokkeerd of afgeremd zullen worden door geloofsgenoten maar dat ze vol van de Heilige Geest hun weg kunnen en zullen gaan tot eer van God en Zijn gemeente

- goed onderwijs en duidelijk sturing zijn nodig
  - de vijfvoudige bediening in de gemeente van Jezus Christus helpt de gelovigen te beschermen tegen allerlei leringen in hun bedieningen te staan
  - Ef.4:11-27 + Hand.20:30-31
- welke roeping, taak, bediening of werk iemand doet het is steeds nodig om vervuld te zijn met Gods Heilige Geest en de kennis van God
  - Ex.31:1-11 + Hand.6:1-3 + Ef.6:6-9
- dat gelovigen zullen weten dat God steeds wil bijstaan met zijn wijsheid, vernieuwing, creativiteit,...
  - Rom.12:2 + 2Cor.5:16-17 + Ef.4:22-23 + Col.3:10
- gelovigen mogen leren staande te blijven in welke sector van de maatschappij ze terecht komen
  - door als christenen een licht te zijn op duistere plaatsen - Mat.5:14-16
  - doordat gelovigen zout zijn dat bederf tegengaat en de smaak van Christus versterkt - Mat.5:13
  - omdat gelovigen in Jezus bereidt zijn het lijden te aanvaarden dat bij hun geloof in Christus hoort - Joh.15:20-21 + Rom.8:18 + 1Pet. 4:19

Contact

[info@sofaenzo.be](mailto:info@sofaenzo.be)

[www.sofaenzo.be](http://www.sofaenzo.be)

# Woensdag 13 januari



## Gebedsberg 4: onderwijs

Door: [Moeders in gebed](#)

### Inleiding

Onderwijs is bijzonder belangrijk in de maatschappij. We zien het ook in de Bijbel: Jezus is een groot leraar en Hij maant ons aan om het evangelie te verkondigen en te onderwijzen aan alle volken.

In ons land is er altijd veel aandacht gegaan naar het onderwijs en we mogen trots zijn op de hoge kwaliteit ervan, internationaal gezien. Reeds bij het ontstaan van België, in 1830, was er een hevige strijd hier rond. In de Grondwet werd de vrijheid van onderwijs ingeschreven, wat onder andere inhoudt, dat iedereen een school mag oprichten. Ook mogen ouders kiezen tussen openbare scholen, zoals het Gemeenschapsonderwijs(GO), het Provinciale of Gemeentelijk onderwijs, en de vrije scholen, zoals het Katholiek onderwijs, de Scholen met de Bijbel of de methodescholen zoals Steiner en Freinet. In het vrije net bepaalt de school doorgaans welke levensbeschouwing onderwezen wordt, in het officiële net kunnen de ouders zelf kiezen. In liberale kringen geeft men eerder de voorkeur aan een algemeen vak 'burgerzin'. In Wallonië werd de helft van de uren 'godsdienst' al vervangen door een dergelijk vak. In Vlaanderen kiezen zo'n 7600 leerlingen voor het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs.(PEGO)

Het onderwijs in Vlaanderen krijgt ongeveer 30 % van de totale begroting en valt onder de bevoegdheid van minister Weyts. De impact van het overheidsapparaat op het onderwijs is zeer groot: zij bepaalt nog steeds de leerdoelen en de leerplannen. Soms staan deze in spanning met de christelijke waarden, bijvoorbeeld waar het gaat om de schepping of evolutie, de genderproblematiek en aanverwante thema's. Daarom is het belangrijk dat ouders en kerken hun eigen verantwoordelijkheid zeer bewust opnemen en de godsdienstige opvoeding niet delegeren aan de overheid. Daarbij kunnen de zondagscholen een rol spelen, maar ook de kinderkampen. Onderwijs is ook meer dan een cognitieve kennisoverdracht: we zijn allemaal op een bepaald vlak een rolmodel. voor het dagelijkse leven.

### Wie zijn wij? Hoe werken we?

#### Moeders in Gebed/ Moms in Prayer

Een internationale gebedsbeweging van moeders, grootmoeders en andere vrouwen, die een hart hebben voor kinderen en scholen én geloven dat bidden verschil maakt.

#### Onze visie

Elke school in de wereld (en in België!) moet omringd worden door gebed.

## Bidden in de 4 stappen van gebed

### Stap 1 - Prijzen: Ik prijs God om wie Hij is

God is mijn 'onderwijzer' : Degene die ons leidt, instructies geeft en kennis overbrengt (Jezus is onze Rabbi = leermeester)

*“Dit zegt de Heer, je Bevrijder, de Heilige van Israël: Ik ben de Heer, jullie God, die jullie onderricht in jullie eigen belang, die jullie leidt op de weg die je gaat.”  
Jesaja 48:17*

*“Laten mijn lippen overvloeien van lof, want U onderwijst mij in Uw wetten.”  
Psalm 119:171*

### Stap 2 - Belijden: Ik wil een rein kanaal zijn

Het christendom wordt doorheen de geschiedenis meer en meer teruggedrongen en soms zelfs volledig geschrapt in het onderwijs. Dit heeft zijn uitwerking op vele vlakken. We belijden wat er nu en in het verleden is misgelopen. Vb.:

- humanisme als uitgangspunt voor alle lessen
- seksuele opvoeding op de kleuterschool
- genderneutraliteit als de nieuwe norm
- misbruik door leerkrachten
- de identiteit van leerlingen leggen in wat ze kunnen
- ...

We bidden ook voor die dingen die nog verborgen zijn, dat God het aan het licht mag brengen en dat de boze er geen vat meer op heeft.

*“Als Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van het slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.”  
2 Kronieken 7:14*

### Stap 3 - Danken: Ik dank God om wat Hij doet

- Dank God voor de hoge kwaliteit en de vrije keuze van het onderwijs in ons land.
- Dank God voor de 11 'Scholen met de Bijbel'
- Dank God voor de vrije keuze voor het vak 'protestant-evangelische godsdienst' in het Gemeenschapsonderwijs.
- Dank God voor de interkerkelijke evangelische studentenorganisatie ICHTUS

*“U bent goed geweest en hebt goed gedaan, onderwijs mij in Uw wetten.”  
Psalm 119:68*

## Stap 4 – Voorbede

- Ministerie van onderwijs, schoolbesturen, directies
  - Bid om wijsheid voor alle beleidsmakers.
  - Bid dat het aantal lessen levensbeschouwelijke vakken, onder andere 'protestantse godsdienst', niet in het gedrang zal komen.
  - Bid voor hernieuwd respect voor de christelijke waarden in de wetenschappen op de hogescholen en universiteiten.

*“Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer.”  
Spreuken 1:7*

- Onderwijzers
  - Bid dat onderwijzers hun leerlingen en studenten mogen zien zoals God hen ziet.
  - Bid dat ze draag- en veerkracht mogen ontvangen.
  - Bid dat ze Gods wegen zullen gaan

*“Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid.”  
Titus 2:7*

*“Ze doet haar mond open met wijsheid, onderricht uit genegenheid ligt op haar tong.”  
Spreuken 31:26*

- Leerlingen en studenten
  - Bid voor leergierigheid en een goede motivatie
  - Bid om veerkracht en om moed
  - Bid om onderscheidingsvermogen: in de leerstof, in vriendschappen, in de (sociale) media, ...

*“Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u.”  
Psalm 32:8*

Contact

[els.blondeel@momsinprayer.eu](mailto:els.blondeel@momsinprayer.eu)

[www.belgium.momsinprayer.eu](http://www.belgium.momsinprayer.eu)

# Donderdag 14 januari



## Gebedsberg 5: Kerk en godsdienst(en)

Door: [Mahabba](#) (onderdeel van Gave veste)

Inleiding: de vreemdeling in ons midden

*'Zie, ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen...' Jeremia 32:37*

*'Ik zag een grote menigte... uit alle naties, stammen, volken en talen... voor de troon en voor het Lam.'* Openbaring 7:9

Europa is een superdiverse samenleving geworden met verschillende culturen en levensbeschouwingen. Voor de kerk in het Westen is dit een nieuwe situatie. Jarenlang was het Christendom 'the only show in town'. Nu moet zelfs de Katholieke kerk spreken vanuit een minderheidspositie. Samen met de andere erkende levensbeschouwingen staan we allemaal gelijk voor een neutrale wet.

En toch is dit in de praktijk niet altijd evident. De strikte scheiding van kerk en staat valt niet netjes binnen het kader van elke religie. Men denkt hierbij automatisch aan de islam, maar het is opmerkelijk dat het de Joodse gemeenschap was die onlangs de beslissing van de overheid omtrent het verbod op eredienst voor de Raad van Staat bracht. De reactie van OpenVLD voorzitter Egbert Lachaert was veelzeggend: 'Er lijken mij echt andere prioriteiten dan geloof op dit ogenblik.' Feit is dat meeste gelovigen (christenen inclusief) religie beschouwen als meer dan hobby. Ze zien het als iets dat heel het leven kleurt en als iets dat al hun keuzes beïnvloed, zelfs (en misschien nog meer) tijdens een pandemie. Dit alles betekent dat het huidige seculiere model waarbij religie minder en minder ruimte krijgt binnen de publieke sfeer onder spanning staat. Dit is iets dat ieder gelovige beïnvloed of zij nu zichzelf moslim of katholiek of evangelisch noemen.

Als christenen, overtuigd van de waarheid van het evangelie van Jezus Christus, hoe moeten wij hier mee om?

- 1) Opkomen voor de godsdienstvrijheid van iedereen. In tegenstelling tot wat veel humanisten beweren, is godsdienstvrijheid een gevolg van de joods-christelijke traditie. De kerk heeft een profetische rol in de samenleving, om de overheid te herinneren aan haar plichten naar de burger toe en bepaalde waarden te promoten.
- 2) Sterk staan in ons eigen identiteit. Wij mogen weten dat wij als christenen een positieve boodschap hebben die noodzakelijk blijft in onze pluralistische samenleving.
- 3) De vreemdeling van een andere cultuur en/of godsdienst ontvangen met een houding van gastvrijheid. Terwijl wij onze verschillen niet negeren, mogen wij in onze persoonlijke contacten bruggen bouwen naar de vreemdeling van vriendschap en liefde. Politieke vraagstukken rondom migratie en integratie blijven misschien onbeantwoord, maar dit belemmert ons niet om in ons dagelijks leven gastvrij te zijn t.o.v. de vreemdeling in ons midden.

### Enkele concrete gebedspunten:

- 1) Bid voor onze samenleving, dat gerechtigheid zal zegevieren; dat de zwakken beschermd worden; dat de overheid trouw blijft aan haar taak.
- 2) Bid voor de kerk, dat zij haar boodschap mag laten horen in onze samenleving; dat zowel haar woorden en daden overeenkomen met de boodschap van het evangelie; dat christenen overtuigd zijn van hun identiteit in Christus.
- 3) Bid voor de mensen van vele natiën, stammen en volken vertegenwoordigd in onze samenleving. Bid dat zij in en door ons Jezus mogen ontmoeten; dat wij hen met gastvrijheid mogen ontvangen in ons leven; dat op die dag wij schouder-aan-schouder mogen staan het Lam aanbeddend.
- 4) Bid voor uzelf: dat God u de liefde en wijsheid geeft om de vreemdeling te ontmoeten op een christelijke manier.

Contact

[david@mahabba.be](mailto:david@mahabba.be)

<https://www.mahabba.be>

# Vrijdag 15 januari

## Gebedsberg 6: sociale en medische sector

Door: **Gebedshuis Gent**

### Inleiding

We danken God voor een nieuw jaar! We danken God, de Schepper, voor de as van de aarde die ons de seizoenen en jaarwisselingen geeft. Met ieder nieuw jaar komt het idee van een nieuw begin, van vernieuwde hoop. Een niet te versmaden gevoel na een jaar als 2020. We zien uit naar de hoop die onze Vader ons brengt in 2021. We zien uit naar zijn gebedsverhoringen!

### Voorbede

Niet iedereen heeft kunnen aanzitten aan een rijk-gevulde tafel over de voorbije vakantieperiode. Laten we hen gedenken die hun werk hebben verloren in het voorbije jaar. Ook hen die continu geldzorgen hebben. Er is 22% kinderarmoede in Vlaanderen.

- Laten we bidden voor alle christen organisaties die werken onder minderbedeelden: Tear Fund/Tear Craft, Gave Veste, de Well in Brussel, Stapsteen, de Toevlucht, de Helpende Hand en de initiatieven van vele lokale kerken.

1 team van 11 miljoen! Solidariteit! Deze boodschap klinkt “luid en klaar” doorheen ons land. Hoe kunnen wij, christenen, in woord en daad bijdragen aan het algemeen welzijn van ons volk? Hoe Gods liefde en onze solidariteit praktisch doorgeven aan onze medemens?

- Laten wij bidden voor gemotiveerde deelname van iedereen aan de ingestelde corona maatregelen, en tegen corona-moeheid.
- Laten we bidden voor vernieuwde kracht voor hen die bleven doorwerken met Kerst en Nieuw: het verzorgend personeel, alle ziekenhuispersoneel, politie, rechtbanken, maatschappelijk werkers, en het vrijwilligerswerk onder minderbedeelden.

In dit nieuwe jaar zullen de gevolgen van de problemen ontstaan in 2020 verder doorwerken: We staan voor verdere sociale veranderingen die de mentale gezondheid niet ten goede zullen komen.

- Men voorspelt meer en meer faillissementen in 2021 en 2022 met grote persoonlijke gevolgen in levensomstandigheden en stress voor de betrokkenen.
- Denk aan de schrijnende eenzaamheid en depressiviteit ontstaan ten gevolge van *social distancing* die waarschijnlijk nog tot september 2021 zal aangehouden worden. Bidt tegen duistere gedachten die tot zelfdoding kunnen leiden.
- Denk ook aan de psychische gevolgen in de ontwikkeling van kinderen en tieners.

We zien nu al de verdeeldheid in het land en in de kerk ten gevolge van de vaccinatie controversie. Laten we allen hulp zoeken bij de Geest van Waarheid. Moge Hij ons wijsheid en onderscheid geven zodat we:

- De nauwkeurigheid van onze informatiebronnen zullen testen en op waarde beoordelen. (Er zijn weinig waarheidschecks ingebouwd op het internet...)
- De integriteit en betrouwbaarheid van de personen naar wie we luisteren, goed kunnen evalueren.

### Een nieuwjaarswens

Moge we met ons allen LEVEN uitspreken over België.  
LEVEN voor het ongeboren kind,  
LEVEN voor de stervende of levensmoede,  
LEVEN voor de zieke.

Moge de doelstellingen die onze God heeft met onze Belgische samenleving ondanks, of omwille van, corona bereikt worden.

Mag Hij, de Vader, Zoon en Heilige Geest, meer geëerd worden in België in 2021 dan in het voorbije jaar, en het vorige jaar.

Contact

[chrisdv.be@gmail.com](mailto:chrisdv.be@gmail.com)



# Zaterdag 16 januari



## Gebedsberg 7: Gebed voor overheid en justitie

Door: [Gebedsnetwerk.be](http://Gebedsnetwerk.be)

### Inleiding

Onze overheid! Heeft gebed nodig. Christenen... bidden voor hun overheid, toch? Waarom dan? We kiezen onze eigen regeringen. Een voorrecht. Onze God heeft het hoogste gezag. De overheid dient Hem. Hij zet koningen af en stelt koningen aan (Dan. 2:21). De Tien Geboden, vervuld in God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, zijn nog steeds 'heilzaam' voor iedere maatschappij.

Tijden en gelegenheden zijn in Gods hand! Halleluja! Er is bemoediging als we bidden!

*"Het hart van de koning (overheden) is in de hand van de Heer als waterbeken. Hij leidt het waarheen Hij maar wil" (Spr. 21:1).*

### Stap 1: Danken

Aanbid de Heer en zoek Zijn hart. Zijn karakter. Zijn bewogenheid als er onrecht is.... Dank voor:

- 1) Onze regeringen. Het koningshuis, de ministers, de coalities: nog steeds geen dictatuur!
- 2) De wil om Corona op een verantwoorde manier te bestrijden.
- 3) Individuen die soms op de hoogste niveaus nog refereren aan Bijbelse waarden.
- 4) Het cement dat - ook christelijke - vrijwilligers bijdragen aan straat, buurt en dorp of stad.
- 5) Dat we als christenen het zout van de aarde zijn, en 'totdat Hij komt' een natuurlijke weerstand tegen algemene verloedering en wetteloosheid.

### Stap 2: Voorbede (deel 1)

- 1) Dat de Coronacrisis mensen tot de Heer zou brengen. Dat de Evangelieverkondiging gevrijwaard zou worden én wij er gebruik van maken! Dat de overheid zich niet mengt in de Kerk.
- 2) Dat christenen helder zien waar gewetensvrijheid ligt, zonder een blok aan het overheidsbeen te zijn d.m.v. ongefundeerde kritiek en onverifieerbare roddels en laster.
- 3) Contacten van christenen met overheidsmensen, zodat het Evangelie doorbreekt op alle niveaus.
- 4) Dat wedergeboren christenen verkozen worden op de hoogste niveaus.
- 5) Dat corruptie wordt aangepakt en er een transparant beleid wordt gevoerd.
- 6) Overheden die rekening houden met Bijbels- christelijke waarden zoals: voor-het-leven, voor—schepping, voor-duurzaamheid, voor-solidariteit, voor-

### Stap 3: Voorbede (deel 2)

Vraag de Heer om inzicht in de geestelijke strijd. Er is een 'oorlog' aan de gang achter wat we zien. Het 'geheim van de wetteloosheid' is volop aan het werk. (2 Tess. 2: 7,8).

Bid gericht voor wat je zeker weet, zonder overal bij willekeurige mensen 'samenzweringen' te zoeken. Uiteraard zien we één wereldgodsdienst opdoemen; één economie; één leiderschap en een cultuurstrijd 'op leven en dood' van vrijzinnigheid, onverschilligheid en extremisme t.a.v. christelijke fundamenteën. Vraag aan God wijsheid hoe te bidden.

Méér gedetailleerd! Roep God aan. Sommige onderwerpen zijn zo actueel en ingrijpend.

- 1) De vaccinaties, die volgende week zullen beginnen! Dat de meest kwetsbare groepen eerst aan de beurt zijn en dat het snel zal leiden tot een algemene verlichting: op de ziekenhuizen, de zorg, het 'gevoel' van de mensen, de eenzaamheid enz.
- 2) Dat de uitspraak van de Raad van State samen te mogen komen, ons op een creatieve manier die vrijheid doet gebruiken. Kleinschaligheid? Verbondenheid? Samen wandelen? Een pakje of Bijbeltekst in de brievenbus? Eenzamen! Gesprek op de stoep? Videogesprek?
- 3) Dat de overheidsfunctionarissen ook steeds zelf het voorbeeld zullen zijn binnen de coronamaatregelen. Meestal lukt dat goed, maar soms minder.
- 4) De eerste spanningen tekenen zich af in de federale regering. Ook in de Vlaamse zijn er spanningen. Geen reden tot paniek. Bid dat de diverse samenstellingen niet tot nutteloze politieke spelletjes zouden leiden.
- 5) Bid voor transparante bevoegdheidspakketten zodat landsdelen + federaal geolied samen werken.
- 6) Dat preventie en handhaving omtrent criminaliteit in balans zullen zijn. Een consequente overheid.
- 7) Dat ons land verder behoed zou worden voor opkomende uiterst rechts en -links extremistisch gedachtegoed. Wat betreft minderheden, kwetsbaren, werklozen, vreemdelingen, joden, Israël, ...
- 8) Dat Kerstmis en de jaarwisseling in een sfeer van rust, ontmoeting -ook digitaal- zou verlopen. Dat overheden en burgers ook aandacht hebben voor eenzamen.
- 9) Dat het algemene overheidsbeleid juiste balansen vindt van ethiek, sociale gerechtigheid en duurzaamheid. Dat christelijke waarden niet langer een taboe zouden vormen.

Contact

[gebedsnetwerk@scarlet.be](mailto:gebedsnetwerk@scarlet.be)

[www.gebedsnetwerk.be](http://www.gebedsnetwerk.be)