

Laatste nieuws van Gebedsnetwerk:

post-sabbatical, reorganisatie, gebedsketting, post-coronatijd, lokale gebedshuizen...



Beste bidders, 9-06-2021

Beste Ignace

Dit is de eerste algemene Gebedsnetwerk-mailing die ik jullie na mijn sabbatical toestuur. Ik wil graag met jullie wat delen hierover, en tegelijk wat belangrijk nieuws doorgeven i.v.m. de toekomst van het Gebedsnetwerk.

Voor mij persoonlijk heeft **de sabbatical** veel deugd gedaan: aan een lager tempo leven (niet constant aan 120 km/u) creëert ruimte voor dingen die niet-dringend-maar-wel-belangrijk zijn, voor mensen en relaties, genieten van Gods natuur, of gewoon om zoveel zaken op te ruimen die altijd bleven liggen... Het is trouwens een gebód van God om rust in te bouwen, en eentje dat we veel te gemakkelijk in de wind slaan; maar we riskeren wel onszelf daardoor te beschadigen op langere termijn. Zoals gezegd in mijn vorige mail heb ik maandelijks een gebedsdriedaagse genomen en dat heeft mijn geest bijzonder veel deugd gedaan: tijd genoeg hebben om dingen dieper door te spreken met God, Hem Zijn licht te laten schijnen in diepere lagen, geestelijk 'opruimwerk' te doen... Eerlijk gezegd kost het veel strijd om dit te doen, maar doorheen alle geploeter eens écht in Gods nabijheid en diepe vrede komen is een rijke beloning in zich. Mijn persoonlijke hoofdconclusie is dat ik meer moet zijn dan doen, en altijd moet **werken vanuit Zijn rust**. Dit klinkt heel simpel, en in feite weten we allemaal (met ons hoofd) dat dit juist is: het gaat God niet éérst om ons werk, maar om onszelf. Maar dit toepassen in deze jachtige wereld is, vrees ik, voor elk van ons een uitdaging. Hoe snel wórden we niet geleefd door omstandigheden, agenda's en deadlines, verwachtingen van mensen...? Het blijft waar dat werken vanuit Gods rust

veel effectiever én leuker is dan vanuit eigen kracht: het was ook Jezus' geheim om in en doorheen alles verbonden te zijn met zijn Vader. En dit is een geheim dat we in deze tijd heel hard nodig hebben, zeker als we horen van zoveel mensen die oververmoeid zijn, overwerkt en burnout, helaas ook in Gods Koninkrijk. Zonder met één vinger te wijzen naar die harde werkers wie het overkomt, geloof ik ten diepste dat dit niet hoéft te gebeuren. Heer, leer



ons **onze wortels altijd diep genoeg** te hebben in Uw bronnen, zodat we, ook in droge tijden, groen zullen blijven. Zeker in de 'kurkdroge grond van het secularisme' (een zeer rake uitdrukking van John Marc Comer) hebben we het nog méér dan vroeger nodig om bewust tijd in te plannen om onze geest te verfrissen met Gods levende water.

Het jammere aan mijn sabbatsperiode is wel dat de coronacrisis een aantal dingen onmogelijk gemaakt heeft, maar vooral dat mijn vrouw Miet en ik helaas deze sabbatical niet samen konden houden: zij heeft enkele verantwoordelijkheden op haar bord die ze onmogelijk kon afleggen. Zowel in StapSteen als in de nieuwe School met de Bijbel in Brussel zijn er juist dit afgelopen jaar heel belangrijke, goede én drukke ontwikkelingen geweest waardoor ze deze niet 'op pauze' kon zetten. Maar dat herinnert ons eraan dat we eigenlijk altijd in Gods sabbatsrust en Zijn vrede moeten leven. Al onze omstandigheden zijn in Zijn hand, en Hij is goed en trouw en voorziet in alles wat we nodig hebben.

Het nieuwe boek dat ik aan het schrijven ben - een **devotional** rond het (leren) **kennen van God** - is intussen ook goed gevorderd. Mij focussen op en verdiepen in de vele rijke aspecten van Gods karakter is voor mijzelf heel opbouwend en verfrissend. Hij is en blijft een adembenemende God. Ik hoop het ergens in 2022 uit te geven...

Maar nu het **nieuws i.v.m. het Gebedsnetwerk**: ik voel al enkele jaren aan dat het Gebedsnetwerk in een nieuwe fase komt, en dat **een interne reorganisatie** nodig is. De 'boom' kreeg in de loop van 22 jaar steeds meer takken en uitlopers, en een vereenvoudiging drong zich op. Van drie platformen en niveaus (Gebedsnetwerk, Gebedsplatform en Pray4belgium, en in feite ook Pray4brussels) willen we **terug naar één platform: Pray4belgium**. Hier willen we alle activiteiten (bijv. de gebedsketting) en informatie bundelen, en dat in drie talen. We zullen dus een platform blijven aanbieden (1) voor informatie rond gebedsinitiatieven (nationaal en internationaal), (2) om te netwerken tussen allerlei gebedsinitiatieven of gebedshuizen, en (3) om blijvend gebed en voorbede te stimuleren en te ondersteunen. Op termijn zal dat nog enkel via de website van Pray4belgium gebeuren, en via de mailings.

Alle zelf georganiseerde activiteiten (gebedsdagen, seminars...) zullen we tijdelijk beperken. We zien tegelijk blijvend uit naar **nieuwe medewerkers en vrijwilligers** die zich geroepen weten voor gebed en voorbede. En hierbij willen we zeker uitkijken naar de jongere generatie om de fakkel over te nemen. In ieder geval, voel jij je zelf geroepen of ben jij zeer gemotiveerd om iets rond gebed te starten of uit te bouwen, of een helpende hand te bieden (organisatie, administratie, communicatie, vertalen, layout...) stuur ons a.u.b. een berichtje en we kijken graag samen wat mogelijk is. Hulp is zeer welkom en gebed blijft cruciaal.



De gebedsketting is tijdens de hele corona-tijd blijven functioneren: ook hier verwelkomen we graag nieuwe bidders, want ons land heeft het hard nodig. Je kan kiezen welke van de **zeven 'gebedsbergen'** jij op je hart hebt (politiek, economie, onderwijs, sociale sector, media en cultuur, kerk en religie, familie), en dan krijg je daarvoor specifieke gebedsonderwerpen, 4 à 8 maal per jaar via mail en WhatsApp. Alle info: <https://www.gebedsnetwerk.be/gebedsketting/>. En geef je op bij Gerda: 247gebed_gerda@telenet.be

Een **belangrijk gebedspunt** is m.i. **hoe de kerk zich na de corona-crisis zal herpakken**. Gaat, wanneer alle beperkingen opgeheven zijn, iedereen op zondag terug enthousiast naar de samenkomsten? Of gaan sommigen blijven kiezen voor het gemak van digitale samenkomsten, en een 'online-christen' worden, vanuit de comfortabele zetel? Bid...

(1) dat we allemaal nog meer zullen beseffen hoe hard we elkaar nodig hebben en wat een zegen het is dat we vrij mógen samenkomen (denk aan vervolgte christenen!).

(2) dat we in deze turbulente tijden nog vrijmoediger zullen uitkomen voor ons christelijk geloof. De wereld heeft zo hard een boodschap van waarachtige hoop nodig.

(3) dat de kerk niet verzwakt uit deze crisis zal opstaan, maar integendeel versterkt, met diepere wortels in God.

(4) dat de kerken misschien nieuwe vormen gaan zoeken die beter aansluiten bij deze tijd en krachtiger discipelschap voortbrengen.

In de wereldwijde gebedsbeweging zien we ook een **verschuiving naar 'lokale gebedshuizen'**: dat op vele plaatsen kleinere groepen samenkomen om hun lokale gemeente, stad of buurt te zegenen. Het maakt vele dingen gemakkelijker qua organisatie: het is dichtbij én je bent directer betrokken op je eigen omgeving met haar specifieke noden. Dat 'gebedshuis' kan om het even waar zijn: in iemands living, in een lokaaltje of gemeentegebouw, of zelfs zonder een fysieke

kamer... Vraag God of en hoe ook jij hierin een rol kan spelen: samen met enkele andere trouwe bidders kan je zo starten in je eigen buurt, en bakken zegen uitdelen.

Voilà, zo zijn jullie weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in gebedsland (of toch een stukje daarvan). Veel zegen en vreugde in jullie gebedsleven, en ook een verfrissende zomer toegewenst!

Ignace

